



WILT U OP ONTDEKKINGSREIS GAAN ?

Wel, doe dan eens een boekje open in Standaard Boekhandel.

Inderdaad, wanneer U de deur hebt opgeduwd in nummer 103 van de Oostendse Kapellestraat, staat een hele wereld voor U open, een wereld (en zelfs de ruimte) die men kan ontdekken in dit rijk van het boek, waar zoveel - en vaak onvermoede schatten - als het ware voor het grijpen liggen.

- Men moest eigenlijk méér bij Standaard Boekhandel binnenlopen, zult U nadien vermoedelijk zeggen.

Wel, volgt dan het voorbeeld van de steeds talrijker wordende groep boekenvrienden, die regelmatig ontdekkingstochten ondernemen binnen hun nochtans zo vertrouwde Standaard Boekhandel.



STANDAARD

BOEKHANDEL

Kapellestraat 103

OOSTENDE

