

Omer Vilain over de tijd van toen

Een gelukkig nieuwjaar

Tussen de miljoenen prentkaarten die met Kerstmis en Nieuwjaar verstuurd worden, zijn er maar weinig die na min of meer korte tijd niet in het vuur of op de vuilnisbelt terecht komen.

De geadresseerde hecht er over het algemeen geen belang aan om die van het vorig jaar nog in zijn bezit te hebben, want als tekst staat er maar weinig op, zoals 'Gelukkig Nieuwjaar', 'Zalig Kerstfeest', 'Voor spoedig jaartje in...' en het soms wat onbeleefd klinkende 'Wederkerige wensen'.

Sjiek

Er bestaan nu ook nog zeer mooie kaarten, gaande van prachtige vierkleurendrukken tot kaarten met muziek, die wanneer ze worden geopend, een deuntje Stille Nacht of Happy New Year to You spelen. Er bestaan ook kaarten waarin mini-lichtjes verwerkt worden. Maar vroeger bestonden ook sjieke kaarten, waarvan men nu, 90 jaar later, nog altijd de uitgevers moet bewonderen.



Een waterput met geluksbloemen uit 1909.

Er zijn er in meerkleuren-druk, wat toen voor een gelegenheidskaart niet gemakkelijk was. Of er waren er ook waar men op celluloid een echt gedroogd bloementuiltje had gemaakt. U kunt dan ook wel denken dat dergelijke kaarten door sommige verzamelaars echt gegeerd worden. In al de jaren dat ik brocantemarkten en ruilbeurzen bezoek, heb ik er maar weinig kunnen ontdekken.

Tot 1914 waren er ook uitgevers die zelfs het nieuwe jaar er op drukten. De oudste die ik gezien heb dateerde van 1900.

Een wens

Op het kaartje met de bloemde waterput waaruit men het geluk voor het nieuwe jaar hoopt te putten, lees ik als tekst „Lieve meter, met veel plezier mag ik U het jaar 1909 met veel geluk wenschen dat gij nog lange jaren moge leven, dat zijn de wenschen van Uw doopkind Florine“. Hopelijk heeft het doopkind dan ook haar Nieuwjaar gekregen.

Ik eindig hierbij, na u allen mijn beste „Oostendse Nieujaarswensen“ aan te bieden, mijn 279ste stukje over het 'Oostende van toen', dat wel niet uitsluitend over Oostende gaat, maar toch aan alle goede en minder goede karakters op aarde gericht werd.

(Omer Vilain)