

Omer Vilain over de tijd van toen

Het Hôtel Albion

Vele grote hotels, die in het centrum van Oostende lagen, zijn één voor één verdwenen.

Zo verging het ook het Albion Palace, op de hoek van de Groentenmarkt en de Capucijnenstraat.

19de eeuw

Midden de vorige eeuw werden de eerste grote hotels gebouwd in Oostende. Zo werd op de Groentenmarkt het Hôtel de Gand gebouwd. Het werd uitgebaat door J. De Clerck. Op zijn publiciteitskaarten las men dat het hotel dicht bij zee gelegen was en dat men er ook koetsen en paarden verhuurde.

Enkele jaren later leest men op de reclamekaarten dat het hotel opgegehouden werd door Weduwe De Clerck.

Het hotel had oorspronkelijk twee verdiepingen. Rond de



De Groentemarkt met het Hôtel Albion en in de achtergrond het torentje van de vroegere vleesmarkt

eeuwwisseling werd het hotel opgetrokken tot 4 verdiepingen en kreeg het als benaming

Hôtel de Gand et d'Albion. Al vlug werd deze lange benaming voor alle Oostendenaars

en wellicht ook voor de klanten *Den Albion*.

Eerste flat met lift

Dit hotel kon men gemakkelijk met enkele verdiepingen optrekken want, zoals één van de vroegere inwoners, de heer Raymond Chafard mij verklaarde, zou de sterke onderbouw uit de jaren 1700 dateren.

Het Hôtel Albion Palace heeft bestaan tot 1929. De toenmalige eigenaar ging failliet en het gebouw werd gekocht door de heer Mortier en veranderd in een flatgebouw. Het was waarschijnlijk het eerste flatgebouw dat een lift bezat. Vanaf 1931 werd het bewoond.

Op de gelijkvloerse verdieping, waar in de beginperiode het restaurant van het hotel was, waren reeds uit de tijd van den Albion winkels in ondergebracht, o.a. een goudsmidwinkel en de eerste winkel van de pluimveewinkel Laleman.

Nu is er op de Groentenmarkt nog maar één hotel, namelijk de Polaris, het vroeger Hôtel du Nord. (Omer Vilain)



Een publiciteitskaart van het Hôtel Albion, waarop men goed de winkels kan zien, die op het gelijkvloers waren gevestigd