

Agence "Belgica", 2 rue de Flandre, Oostende, VISITE DE L'YSER ET DES CHAMPS DE BATAILLE EN AUTOMOBILE DE LUXE



Publiciteit voor de verhuring van luxe-wagens om naar de „Battlefields excursion” te rijden.

Omer Vilain over de tijd van toen

Oorlogstoerisme

Op maandag 11 november was het juist 75 jaar geleden dat Wereldoorlog I eindigde. Amper enkele maanden later kwamen de eerste Britse toeristen de frontstreek en de vele geteisterde steden en dorpen bezoeken. Een paar jaar lang was het waarlijk een stroom van oorlogstoeristen die de „Battlefields” aan de IJzer wilden zien. Velen wilden een graf van een familielid of een vriend of een kennis zien. Anderen kwamen de helfthooftheid van de soldaten bewonderen die in slijk, water en ongedierte vier jaar een stukje België van bezetting hadden gevrijwaard.

Dat soort patriottisch oor-

logstoerisme bracht enkele lieden op het idee om excursies naar de frontstreek in te richten. Men kon een wagen met of zonder chauffeur huren. Na een paar jaar reden er in de zomer dagelijks meerdere autobussen met Britten naar Ieper en Nieuwpoort. Ook veel Britse oudstrijders wilden eens de plaats terugzien waar zij enkele jaren van hun jong leven in meestal onmenselijke voorwaarden hadden doorgebracht. Zij die door een gasaanval voor het leven invalide waren, konden moeilijk op een kerkhof blijven, waar er veel van hun kameraden lagen. Er waren ook andere mogelijkheden om een

oorlogsherinnering mee te nemen, zoals een plannetje van de frontstreek, prentkaarten, foto's en souvenirs gemaakt uit koper van niet-ontplofte obussen.

In Oostende werd inderhaast een IJzer-panorama opgetrokken, waar men het reusachtige cirkelvormige doek van kunstschilder Alfred Bastien kan bewonderen. In 1954 werd dit afgebroken, zonder evenwel een zeer groot succes gekend te hebben.

De Britse toeristen wilden alles ter plaatse bekijken, zoals ze jarenlang na 1815 deden met Waterloo, waar Napoleon door hun Wellington verslagen

werd.

Enkele plaatsen werden zo bekend door de oorlog. We denken hierbij aan Verdun na Wereldoorlog I, Bastenaken (vooral voor de Amerikanen) in de Ardennen en Normandië via Wereldoorlog II.

En straks gaan we wellicht Bosnië bezoeken, precies of er niets gebeurd is. Wat ons doet besluiten dat we uit oorlogstoerisme niets of weinig geleerd hebben. En daarbij denken dat men nu nog een strijd voert voor de „Dodengang” in Diksmuide!

Omer Vilain