

# « VILLA MARITZA, GASTRONOMISCH EETSALON »

juni 1886. Terwijl de wind over de zee-  
lijk gierde, had te Oostende de opening  
plaats van de 'Villa Maritza' als luxe-  
restaurant. In het stijl- en kunstvolle ka-  
ter van deze prachtige Belle-Epoquevilla,  
erinnering aan de meest glorieuze da-  
gen van de Koningin der Badsteden, heb-  
ben Jacques en Myriam Ghaye besloten  
een gastronomisch eetsalon te exploite-  
ren uniek aan geheel onze Belgische kust.  
Het ontzettend mooie interieur, het dro-  
merige zicht op de Noordzee staan naast  
het gastronomisch meesterschap van het  
echtpaar Ghaye garant voor een meer  
dan succesvolle toekomst van hun 'Villa  
Maritza'.

Een initiatief waardoor Oostende terug  
een beetje meer Koningin der Badsteden  
aan het worden is. Ook de Koninklijke  
Villa werd intussen opengesteld als luxe-  
restaurant 'Le Vigneron', een spiksplin-  
ternieuw winkelwandelcentrum «Merca-  
torpand» werd gecreëerd, het casino  
wordt gerestaureerd enz. ... allemaal pa-  
rels aan de kroon van deze badstad.

Intmiddels is het echter alweer eind sep-  
tember, een nevelige nazomerzon glijdt  
weg in de zee en de hoge witte gordijnen  
waaien romantisch traag heen en weer in  
het speelse zeebriesje dat ons via de  
openstaande vensterramen tegemoet  
waait. Samen met Jacques Ghaye genie-  
ten we van onze kop koffie in dit huis  
dat altijd al zo intens geleefd heeft. In-  
dien de muren kunnen spreken, dan  
schreven we hier een hele roman bij el-  
kaar, want van 1885 tot nu is reeds meer  
dan een eeuw.

## Van mondaine villa tot restaurant

De Villa Maritza waarvan de aanvangs-  
werken reeds begonnen zijn omstreeks  
1880 werd gebouwd in opdracht van een  
Russisch bouwheer. De Villa Maritza,  
toen het eerste gebouw in de huizenblok  
moet een bijzonder mooie aanblik gebo-  
ten hebben in het duinenlandschap dat  
men hier toen nog aantrof. De prachti-  
ge villa kwam klaar in 1885 en heette  
aanvankelijk 'Villa Rosendas'. Het was  
middenin de beginperiode waarin  
Oostende van eenvoudig vissersdorp was  
aangegroeid tot een mondaine, kosmopo-  
litische, aristocratische Koningin der  
Badsteden. 'Ostende; les riches et les  
chaleupes'.

'Maritza' zoals de villa uiteindelijk werd  
genaamd, was naar verluidt een beeld-  
schone Hongaarse barones die in de zo-  
mermaanden in het kuuroord Oostende  
 kwam vertoeven. Ze organiseerde in de  
naam villa die naar haar naam werd om-  
gedoopt grote feesten voor haar adellij-  
ke Oostenrijkse, Hongaarse, Roemeen-



Foto Rosend.

Voor alle verdere inlichtingen:  
Albert I Promenade 76  
8400 Oostende  
tel.: 059/50.88.08

se en Russische familieleden, vrienden en  
kennissen.

Met de grote salondeuren die uitgaven op  
de zeeboulevard werd er gefeest tot diep  
in de nacht ... de plaatselijke bevolking  
kwam 's avonds naar dit, mondaine  
schouwspel kijken.

De rijken prefereerden Oostende toen al  
omwille van het koele maar vooral ge-  
zonde zeeluchtklimaat, het was hun  
rendez-vous plaats voor de zomermaan-  
den.

Vlkbij lag het casino, steeds meer ho-  
tels rezen uit de grond, steeds meer 'rijk  
volk' kwam naar Oostende. Zelfs de Bel-  
gische koning Leopold II maakte van  
Oostende zijn zomerverblijfplaats. Na de  
eerste oorlog zou het echter nooit meer  
helemaal worden zoals voorheen, ook al  
kende de Villa Maritza nog tal van min-  
of meer illustere bewoners zoals een Mar-  
quet enz. ...

De rijke Europese adel stierf uit of raakte  
haar centen kwijt, toerisme werd een  
aangelegenheid voor iedereen. Oostende  
groeide uit tot een vakantiestad met  
grootstedelijke allures. De zee de gezon-  
de lucht en het strand bleven haar grote  
troeven maar als ontspanningsstad en  
omwille van de sfeer en gezelligheid blij-  
ven velen deze stad preferen voor hun va-  
kantie, hun weekend en daguitstapjes en  
om er te wonen.

Om deze mensen te laten genieten van die  
typisch ietwat mondaine Oostendse sfeer  
openden Jacques en Myriam Ghaye hun  
restaurant in de Villa Maritza. Toeval of  
niet, één van de allereerste bezoekers aan  
dit restaurant was niemand minder dan  
Zijne Majesteit Koning Boudewijn. De  
toeristen en Oostendenaars kwamen kij-  
ken ... zoals weleer. cw.

*Koning Boudewijn, breed glimlachend met  
ondermeer de schepenen Vermeersch en  
Christiaens was één der eerste gasten van het  
restaurant.*

