

Naar politieke

aardverschuiving ?

Kamiel Dirickx, Hilde Bultiauw, Marcel Talloen en Fernand Ghesquière

mijmeren even over hun politieke bedrijvigheid in Oostende



Gewoon een monumentale vier om mee vooruit te kijken naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. V.l.n.r. Kamiel Dirickx : „Ik had het geluk 12 jaar in de meerderheid te zetelen... en tien jaar voorzitter te zijn geweest van de Oostendse Haard” ; Hilde Bultiauw : „We slaagden erin ons woordje te plaatsen en 't een en 't ander in de openbaarheid te brengen. Zij hamerde op rookverbod in de raadszaal, wat er nu blijkt doorgekomen te zijn. Marcel Talloen : „Bij momenten bedreef ik graag politiek. Jammer evenwel dat de Oostendse politiek veel weg heeft van de processie van Echnach... die dossiers nogal wat doet aanslepen.” Fernand Ghesquière : „Ik bedreef verschrikkelijk graag politiek. Ik begon in 1975 — zónder frank hé ! — met mijn bedrijf, vandaar dat ze me niet gauw uit mijn lood kunnen slaan. Ik was altijd thuis als iemand me echt nodig had.”

Hoe fabuleus de dreef naar het nieuw millennium ook werd beschreven en bewierookt, een ding is zeker: in het jaar 2000 zal werkman en bedrijfsleider weer even hard — zoniet harder! — moeten knokken om de eindjes aan mekaar te knopen. Op de tweede zondag van de oktoberfoor moeten we naar de stembus om raadsleden en gegadigden voor gemeenteraadszitting, schepenzetel en burgemeestersjerp een navenant stemmenaantal te geven. Vanaf februari biedt De Zeewacht iedere in Oostende opkomende politieke partij de gelegenheid principes, voornemens en fighting spirit voor de primordiale hoofdstad van de Belgische kust naar voren te brengen. Deze week gaan we met Fernand, Hilde, Marcel en Kamiel even terug in de tijd. Na het geven van punten aan Dolf, Jan en Julien polsen we naar de toekomst: blijft het zoals het was, of staat er een politieke aardverschuiving voor de deur?...

— In het licht van opbouw en afbraak van toerismestad Oostende, hoe herinneren jullie zich Van Glabbeke, Piers en Goekint?

Fernand Ghesquière: „Van Glabbeke was uitermate structureel met gebouwen en aanleg van wegen. Piers van zijn kant kon als niet één hoeken afronden en mensen samenbrengen. Promoter van onze badstad, werden hem als staatssecretaris van Toerisme de ruimste kansen geboden. Goekint? Hij was inderdaad burgemeester...”

Hilde Bultiauw: „Ik kwam door Piers in de politiek terecht. Jan was een goeie burgemeester en een even goede vriend. Op zijn manier kwam hij veel voor zijn Oost-

ende. Zijn vriendelijkheid was zijn grote kracht.”

Kamiel Diricks: „Als minister van Openbare Werken kon Van Glabbeke zijn Oostende na de oorlogsjaren heropbouwen. Piers is spijtig genoeg maar negen maanden minister van Toerisme geweest, wat veel te kort was. Hij was een levend voorbeeld van reclame voor de stad die hij zeer, zeer lief had. Goekint? Na 12 jaar in de meerderheid wou ik dat keurslijf ontwijken. Ik zal evenwel niet natrappen. Dat is mijn stijl niet.”

Marcel Talloen: „Ik bewonderde in Van Glabbeke de Vlaamse schoolstrijd die hij samen met Lahaye vanuit de oppositie voerde. Dolf bouwde Oostende terug op... ”Zotte

Jan — permitteer me die on-eerbiedwaardigheid — promoveerde onze stad tot ver buiten de grenzen. Goekint? Naarmate zijn tijd meer en meer geschiedenis wordt, zal zijn ster almaar bleker en bleker worden.”

Adieu RMT...

— In wiens schoenen dient de teloorgang van RMT en het kwijtspelen van de marine geschoven?

Kamiel: „De RMT is over heel veel decennia ten onder gegaan. Mordicus werden nieuwe tendensen inzake zeevaart en toerisme veronachtzaamd. De ondergang kon niet worden ontweken, omdat na 130 jaar goede diensten de verantwoordelijken weigerden te moderniseren.”

Fernand: „De RMT-story sleepte veel te lang aan. Als je een beslissing voor een bedrijf moet nemen, moet je dat kort doen. Nogal wat politici hebben geblunderd: *om de kiezers te behagen hebben ze rond de pot gedraaid*. Terugkomend op het nemen van een beslissing, moeten de voor- en nadelen aan de mensen worden kond gedaan.”

Marcel: „Het is de structuur die de RMT heeft genekt. Kun je het voorstellen dat RMT in Brussel een zetel had... terwijl de uitbating in Oostende moest gebeuren? De RMT kon niet klein-Belgischer zijn met zijn stukje Vlaanderen en zijn voorschotje Walenland. Hadden ze gekund, dan werd een directeur aangesteld om potloden rond te delen...”

Kamiel: „Wat de marine betreft, hebben de toenmalige beleidsmensen niet genoeg aangedrongen en medegaande niet genoeg faciliteiten op tafel geworpen om deze fantastische troef in Oostende te houden. Bij de uitbouw van Zeebrugge heeft de marine *natuurlijk* ingepikt op de mogelijkheden die haar daar aan de oostkust in de schoot werden geworpen. Voeg daarbij dat de stad Oostende niet voldoende en zeker geen serieus weerwerk heeft geboden...”

Terwijl iedereen er stond en nog staat op te kijken is het Oostends — eens zo befaamd — amusementsleven gedooft als een kaars. Het afgebrante Wit Paard werd niet meer heropgebouwd; de kursaalglorie belabberde tot nooit geziene triestigheid; in Oostende is er geen enkele zaal van 500

plaatsen om het maatschappijleven op te vangen; Oostendse Hotelschool wordt vanwege Filip en Mathilde door Koksijde gepasseerd...

Marcel: „Het is geen geheim dat Koksijde een naam heeft als hotelschool. Ik weet niet of we zo particularistisch mogen zijn: want zowel Koksijde als Oostende liggen in onze voortuin.”

Fernand: „’t Wit Paard was een begrip in Oostende en verdiende heropgebouwd te worden. Al zal het hiervoor vandaag wel te laat zijn. De Engelsen? Ik durf mij af te vragen of we die mensen van *over there* nog langer moeten aantrekken, om de eenvoudige reden dat die gasten soms meer kwaad doen dan goed. De Engelsman van vroeger is de Brit niet meer van vandaag.”

Kamiel: „Zijn de golden sixties niet een volmaakt verleden tijd? Mijns inziens hebben jongeren geen nood meer aan een grote zaal, als je ziet dat het uitgaansleven vandaag op straat wordt gemaakt.”

Montmartre op zijn gat...

„Dat belet niet dat er uiteindelijk toch een zaal mag komen die 500 mensen kan opvangen. Dat geldt niet alleen voor ouderen, maar evenzo voor toneelgroepen.”

Hilde: „Het maatschappelijk leven moet te allen tijde ergens naartoe kunnen, waarbij een zaal nog altijd beter oogt dan het rondzwerven op straat. Of Oostende nog kan worden zoals vroeger? Met een verstandige burgemeester en een *clevere* entourage, meen ik van wel.”

Hilde Bultiauw herinnert zich dat de CVP ooit in het blazoen droeg, *dat mensen belangrijk zijn!*, terwijl ze vandaag de oude krokodillen de-gradeert naar het achtergat. „Zó belangrijk zijn mensen vandaag in het christelijk kamp van nieuwkomer Johan Van Hecke”, zegt Hilde.

Kamiel: „Vijf jaar geleden zat ik nog in de meerderheid en moet bekennen dat de mogelijkheden toen benepender waren dan vandaag en de meerderheid er toen niet veel van bakte. Als oppositielid geef ik toe dat de beleidsmakers in de voorbije vijf jaar

heel wat presteerden."

Fernand : „De meerderheid getuigde van een goed bewind, al heeft de CVP heel dom gedaan zomaar het burgemeesterschap weg te geven. Dat mochten ze nooit gedaan hebben. Toch even heel duidelijk : als we vandaag een goeie burgemeester hebben, dan beschikt hij ook over heel goede schepenen. Ik denk dan voornamelijk aan de toerismebranche. Akkoord dat Jean Vandecasteele een werker is, maar evenmin wordt er bij de CVP gedommeld..."

Marcel : „Ik beleefde het voor de eerste keer in de meerderheid te zitten. Als je in Oostende rondloopt, zie je wat er in de 12 voorgaande jaren niet gebeurde... en kun je er niet omheen kijken hoe de vernieuwingen vandaag de pan

uitswingen. Wat natuurlijk dient toegejuicht. Toch moet het mij van het hart dat het SIF-geld — centen van het Sociaal Impulsfonds — door minister Vande Lanotte naar hier gebracht, oorspronkelijk diende om de stad arbeidsmogelijkheden te bieden".

Tripartiet... met bravo en blaam

„Welnu, over het invullen van die opdracht heb ik serieus mijn twijfels : ik zeg niet dat bepaalde wegen, straten en pleinen geen opknapbeurt van doen hadden. Maar waar blijft

het hoofdoel van de ter beschikking gestelde SIF-gelden ? En zeg mij eens, wat zal er van het beloofde land — Plassendale ! — nog terecht komen ?"

Hilde : „Ik meen te weten dat het OCMW met die SIF-gelden veel gedaan heeft inzake opleiding en het geven van beroepsmatige kansen aan mensen. Zijn Westerkwartier en de Visserskaai — jammer van schoonheidsfoutje fietspad — geen meerwaarden voor Oostende ? Vraagtekens heb ik voorlopig nog inzake kuraal, haven en oosteroever."

Fernand : „Het is zo dat de toerist uit het binnenland toegeeft dat Oostende heel wat mooier en aantrekkelijker geworden is. Voor de hoteliers is het zoveel plezieriger werken geworden."

Kamiel : „Oostende is de jongste vijf jaar enorm verbeterd. Toegegeven dat er werken zijn die minder aange-naam en, ja, ook minder belangrijk zijn. In grote mate zijn de werken die uitgevoerd zijn een promotie voor Oostende.

Volgens mij zal onze stad binnen afzienbare tijd — met eer en fierheid ! — terug de kroon van Koningin der Badsteden mogen dragen."

Zeebrugge, Nieuwpoort en Oostende in één havenbeleid

Dat de Oostende visserij aan het tanen is, is volgens **Kamiel Dirickx**, een waarheid als een koe : „Dagdagelijks hoor je dat Oostende achteruit boert en Zeebrugge het zeer goed stelt. Ik vind dat persoonlijk jammer, omdat ik jaren geleden bij minister van Landbouw en Visserij Lavens pleitte voor één havenbeleid langs de Belgische kust. Nieuwpoort kon zich ontoppen als dé grote jachthaven, terwijl Zeebrugge uitgroeit tot een koopvaardijhaven naast Antwerpen en Gent. Anderzijds is Oostende bekwaam om de vispotentie van de drie havens op te vangen, omdat we er klaar voor zijn en er de infrastructuur voor hebben. Jammer genoeg is daar niets van gekomen. Wat wil je, als mensen niet verder willen zien dan hun neus lang is."

Fernand : „Betreffende de visserij heeft Oostende weeral eens de boot gemist. Ik pleit al heel lang voor een havenmanager. Iemand die de haven moet promoten en alle middelen bestudeert om haar eventueel beter te maken en aan te trekken. *Waarom zou er niet een vroegmarkt kunnen opgestart worden in de vismijn ?* In het Hollandse Urk bestaat zo iets al. Oostende zou aldus de eerste zijn die in België een vroegmarkt heeft. Men zou zo iets om de één week of twee weken kunnen opstarten. Van overal zou men naar Oostende kunnen komen voor zowel grondstoffen, vis als verse groenten."

Geen ervaring meer nodig

Bij de buk laten zetten !

Momenteel maakt **Kamiel Dirickx** zijn laatste dagen door, eenvoudigweg omdat *Waardig Ouder Worden* op het punt staat te verdwijnen : „Ik ben er evenwel van overtuigd dat nog heel wat andere partijen *de weg naar het mistige niet-meer-zijn* zullen inslaan. Nu de drie traditionele partijen vandaag niet Vlaamser en niet groener kunnen zijn, komt het mij voor dat ook voor VU en Agalev binnen afzienbare tijd de dagen geteld zijn. Er is meer : er wordt nog niet aardig geruzied in centumpartij CVP met zijn drie standen. Meteen de vraag of we misschien ooit naar het Amerikaans systeem zullen overstappen waar de strekkingen liberalisme en socialisme de absolute toonaangevers zijn...”

Fernand Ghesquière : „Er moet te allen tijde verjonging en vernieuwing komen. Dat is net zoals in een bedrijf, of anders gaat de boel kapot. Als het maar langzaam gebeurt en vooral op een menselijke manier. Je dumpt niet zomaar een mens.”

Hilde Bultiauw : „We zijn voor waardig ouder worden, wat nog niet zeggen wil dat we ons oud voelen hé !”

Marcel Talloen : „Volgens mij is het heel erg, dat men tegenwoordig met de ervaring geen rekening meer houdt. Jongeren denken dat ze het allemaal veel beter weten, maar als puntje bij paaltje komt... worden er nog niet aardig wat vergissingen gemaakt. Bekijk de computerkwesitie rond het millennium : het leek alsof alles in het jaar 2000 zou stilvallen. Ze hebben het nogal wat opgeblazen. Komaan !, in een computer waar honderdduizenden bestekken zitten, moesten gewoon twee cijfertjes worden aangepast... en klaar was Kees. Kon het allemaal belachelijker ? Ik zou het op zijn Oostends willen zeggen : miljoenen mensen van de hele wereld hebben zich met die millenniumbug nog niet aardig bij de buk laten zetten !”



Links geflankeerd door Toerismeschepen Dries Vermeesch en muziekdiva Aimée Thonon en rechts door esperantolady Flory Witdoeckt onze wel heel geëmancipeerde Hilde Bultiauw die in haar politieke furoretijd nogal wat pleitte voor vrouwen bij de politie, het bijstaan van gehandicapten en netter taalgebruik van de stedelijke instanties. Eén van Hildes niet te vergeten uitspraken is : „Moesten meer vrouwen architect worden, dan zouden heel wat meer deuren op maat gemaakt worden !”

Over trekpaarden, de burgemeesterssjerp en de nieuwe coalitie

Julien, Dries en Fernand...

Een partij is een groep mensen, aldus Fernand Ghesquière, met daarin trekpaarden. „De CVP miste duidelijk met het burgemeesterschap weg te geven, omdat je met een vaderlijke sjerp altijd scoort! Meer nog, als er iets goeds gebeurt, is het altijd de eerste burger die het gedaan heeft...”

CVP moet het zomaar zonder NCMV-zwaargewichten Goekint, Vermeesch en Ghesquière stellen...

Marcel Talloen: „Wie zit er achter als iemand aan de dijk wordt gezet? Dat is zoals een houtworm in een oude balk. Wormpjes maken altijd maar gaatjes, totdat de boel op een bepaald moment geheel vermolmd is. In dergelijke situaties zijn er nooit winnaars, alleen maar verliezers.”

Hilde Bultiauw: „Ik zou niet willen dat Moreels vergeleken wordt met Van Hecke. In zijn hart is Reginald absoluut geen politicus in de slechte zin van het woord, maar integendeel een zeer hoogstaand mens wiens partij gedomineerd wordt door een



Een snapshot van onschatbare politieke waarde met, vooraan naast Meetje van de Vuurtoren, ere-commandant bij de marine, vroeger de zeemacht, Kamiel Dirickx die poogt door de glazen bol te kijken: „Ik denk dat onze vrienden van de SP naar 13 zetels zullen gaan, dus hoeft een coalitievriend maar tien zetels te hebben om een allercomfortabele bestuursperiode aan te vatten.” Marcel Talloen stelt de vraag wie de socialisten er zullen bijnemen en vreest een beetje het Vlaams Blok dat zo goed als zeker naar vijf zetels zal gaan.

avonturier, die van Zuid-Afrika komt en het blijkbaar allemaal voor het zeggen heeft.”

Fernand Ghesquière: „Ikzelf heb niet afgehaakt: hadden ze me met de nationale verkiezingen laten meedoen, dan zat ik er in. Diegene die mij zoezegd opvolgde, lag ongeveer 2.000 stemmen

onder het quorum dat normaal in mijn mogelijkheden ligt. Resumé: na een nationale, arrondissementale en plaatselijke overeenkomst hebben bepaalde mensen blijkbaar hun woord niet gehouden. Jammer dat hierbij eerlijke mensen geliquideerd worden. En het NCMV zul je zeggen? Hen-

naert gaat naar het schijnt naar Demo, Vermeesch mag niet meer meedoen... en Ghesquière zal niet meer meedoen, als gevolg van een nieuwe politieke cultuur. Wat ook, ze moeten het niet meer vragen, want ik zou niet meer willen...”

(ET)