

2024/00 B3

7 August 1944



Gedenk in uw gebeden

**De heer**  
**Frans-Jan MISSUWE**

**Kapitein ter Lange Omvaart**  
**Rustend Loods ter Scheldemonden**  
**Echtgenoot van mevrouw Maria MENU**

geboren te Oostende op 30 april 1903,  
en er gestorven op 17 maart 1977,  
voorzien van de sakramenten van de zieken.

Een trouwe echtgenoot en goede vader is heengegaan. Steeds was hij bezorgd voor het welzijn van zijn gezin.

Als ervaren zeeman en goede loods bracht hij menig schip naar de veilige haven en was hij steeds bereid met raad voor zijn collegas.

Nu is hij van ons heengegaan naar de Eeuwige Veilige Haven.

MARIA, dank voor al uw goede zorgen en voor de vele mooie jaren samen.

KINDEREN, gedenk uw pa en zorgen jullie nu voor ma.

FAMILIELEDEN en VRIENDEN, dank voor de genegenheid, die ik van u allen mocht ondervinden.

Bidden jullie nu allen voor mijn zielerust.

Mevrouw Frans-Jan MISSUWE-MENU,  
kinderen en kleinkinderen

danken u  
om uw gebeden en blijken van deelneming.

Oostende, 21 maart 1977.