

2024/0066



† Blijvend aandenken aan

de heer

Arsène VAN den EECKHOUTE

Ere-Chefloods

echtgenoot van mevrouw **Agnes VANDERBUSSE**

geboren te Vlissingen op 18 oktober 1912
en overleden te Oostende op 19 oktober 1999.

Pijn en leemte in ons hart. Onverwoordbaar.
Het is alsof wij pas ten volle begrijpen wie hij was.

Vader, de man die volhardend een rechtlijnige weg heeft gevolgd. Wie hem ontmoette, keek naar hem op. Hij was fijngeaard, edel en goed. Hij was onze vader, intens meelevend bij alle familiegebeurtenissen.

Hij beminde zijn vrouw. Zij was zijn vreugde bij wie hij genegenheid vond. Hij beminde zijn kinderen en kleinkinderen, zij waren zijn trots.

Leven was voor hem dienend onder de mensen staan. In zijn hart was er dag en nacht zoveel plaats voor anderen, die bij hem ten rade kwamen en bij hem steun vonden. Hij heeft veel goed gedaan dat niet geweten is.

Vader heeft van ons geen afscheid kunnen nemen. Ons hart doet pijn. Geruisloos geurt zijn naam voor altijd in de tuin van ons hart.

Agnes VAN den EECKHOUTE - VANDERBUSSE

Willy en Ria
VANSTECHELMAN - VAN den EECKHOUTE
Freddy
de MEESTER - VAN den EECKHOUTE (Christiane +)
en Nicole POLLET

Patrick en Michèle DEWULF - DOEUVRE,
Gregory en Julie
Kristof en Valérie BILLIET - BRUNET
Vincent de MEESTER

De families VAN den EECKHOUTE -
VANDERBUSSE - MARTINSEN - VANDEWINKEL
en aanverwanten

danken U oprecht voor de blijken van medeleven.

**Zij danken tevens de dokters en de verpleegkundigen
van het Henri-Serruysziekenhuis, alsook
zijn huisdokter voor de toegewijde zorgen.**