

25/04/2003

Gewezen RMT-ambtenaar Franky De Block snoof pas als vakbondssecretaris de roodhete travallistische lucht op

# De meest gefotografeerde

# socialist



Het bureau van OCMW-voorzitter Franky De Block ontloopt met de oertijdse affiche „Breek de helsche kringloop” het tikkeltje puur socialisme niet. Tevredenheid en trots tekenen blijkbaar ook medewerksters Cindy Decoussemaker en Greta Verburgh (schoondochter van sosjescrack, Guusje Germonpré). Was hun sociaal instituut immers de stuw niet naar het spiksplinternieuwe OCMW-rusthuis Alphonse Lacourt ? Laten we het gezin van Franky De Block even van dichterbij bekijken, waar echtgenote Caroline Vanden Berghe niet zo maar een persoon op de achtergrond is. Ze kan gewoon geen 'rooiere vrouw' zijn ! Ooit medewerker van Johan Vande Lanotte werkt ze thans als regioverantwoordelijke bij Bond Moyson. Door haar politiek-professionele bezigheid kan ze begrip opbrengen voor haar sociaal beest, Franky. Een paar lijntjes over de Oostendse OCMW-preses : „Zijn hobby is nog altijd voetbal ; zijn trots zijn twee zonen die allebei muziek spelen. Hoe Franky zichzelf inschat ? „Een partij dat is een gemeenschap waar wel altijd een meerderheid en een minderheid aanwezig is... en waar ook niet al mijn standpunten altijd worden gevolgd.” (Foto ET)

Oudste van drie zoons kon Franky De Block (51) in geen puurder werkmensgezin opgroeien. Vader Julien was een vakbekwame metselaar die werkte totdat de stukken er vanaf vlogen. Hij stond er evenwel op dat zijn zoons verder zouden studeren. Vanuit zijn leven als bouwvakker werd vader een doordrongen socialist. Werklust en bezieling voor de arbeiderspartij die hij aan zijn kinderen doorgaf. Enthousiasme die Franky voorgoed te pakken kreeg, toen hij vanuit een RMT-ambtenaarschap naar het secretariaat van de vakbond overstapte en in 1994 op de lijst van de sosjes voor de gemeenteraad liefst 1799 stemmen naar het rooie nest sleepte. Betekende het voorzitterschap van het OCMW een appreciatie van de partij, dan werden Vande Lanotte & Co niet teleurgesteld: op een revolutionaire wijze werd *het toevluchtsoord voor ongelukkige mensen* omgetoverd tot een sociale burcht waar opleiding, werkverschaffing en schuldbemiddeling de reddingsboei waren voor veel getourmenteerden. Nieuw OCMW-tijdperk waarin Franky De Block zich in een mum van tijd ontpopte tot Oostendes meest gefotografeerde socialist.

Geboren en getogen in 't Brugse Assebroek kost het Franky geen moeite om vaders populaire kant uit te tekenen: pa Julien zou zondagspintje en cafésporten als bollen, biljarten en toptafelen voor niets ter wereld hebben gemist. Als middengewicht betwistte hij 28 beroepskampen in de boksring en werd zelfs Kampioen der Beide Vlaanderen.

— **Franky:** „Pa was een grote en heel sterke man. Weet je dat ik met mijn schoenen in zijn wijde schoenmaat 48,5 kan?”

— **Wie was moeke?**

— **Franky:** „Moeder Lily was een hardwerkende huismoeder die gezwind instond voor taken en plichten. Daags nadat ik afzwaaide van 't leger overleed ze evenwel op 48-jarige leeftijd...”

— **Een ontboezeming uit je jonge jaren?**

— **Franky:** „Op een bepaald ogenblik overkwam vader een zwaar arbeidsongeval. Er was een balk op zijn schouder geploft en de kans zat erin dat hij nooit meer zou kunnen werken. Paniek in 't gezin omwille van zijn kostwinner. Maar pa beet door: ik kom er

door!, zei hij, en heel hard werkend aan zijn revalidatie is hij van heel ver teruggekeerd!”

## „IK heb als marinier nog met Georges Leekens gevoetbald”

**De run naar je beroep...**

— **Franky:** „In het Brugs atheneum studeerde ik in 1971 af als boekhouder en kon in het ministerie van Financiën aan het werk. Op mijn 20ste heb ik mijn 12 maanden militaire dienst als marinesoldaat gedaan. Getrouwd... kon ik in het Belgisch opleidingscen-

trum van de zeemacht (Sint-Kruis) blijven. Dagen toen voetballers van Club en Cercle Brugge er stevast hun legerdienst deden. Zo had Sint-Kruis een schitterende ploeg, waar ik 14de man was. Ik heb er nog met Georges Leekens gevoetbald!”

— **Naar de RMT...**

— **Franky:** „In 1972 werd de Regie voor Maritiem Transport opgericht en waren er boekhouders vandoen. Bij het examen kwam ik als beste op 48 kandidaten uit en startte als onderbureauchef om het tien jaar later tot bestuurssecretaris te brengen. Ik werd in 1984 evenwel verkozen tot vakbondssecretaris. Mijn taak die ik vervulde tot 1995, bestond er in de belangen van RMT-personeel en Zeewezenbestuur te verdedigen.”

— **Failliet van de maalboot...**

— **Franky:** „Bankroet waarvan de concurrentie aan de basis lag: Oostende-Engeland is het dubbel in afstand van de trajecten Zeebrugge-Engeland en Calais-Engeland, wat betekent dubbel zoveel aan personeel en verbruik. Komt daarbij dat het loon van de RMT'er in Belgische franken werd uitbetaald, waar maalbootinkomsten het met ponden moesten stellen. De pond in zijn glorieperiode goed voor 120 fr., zakte naar een dieptepunt van 40 à 50 fr. *Enorme handicap die de concurrentie niet had omdat de lonen — net als de inkomsten — werden uitbetaald in ponden.*”

— **Er was dus geen ontkomen aan?**

— **Franky:** „Eender welk bedrijf zou, net als de RMT, de fataliteit niet hebben kunnen ontkomen. Denk maar aan

*Hooverspeed* — waar ex-RMT'ers, ex-Wagon-Litsmensen en nieuw aangeworvenen hebben gewerkt als slaven — die ondanks subsidiëring van de overheid toch besloot de boeken te sluiten. *Hun Franse lijn was gewoon stukken goedkoper!* Wat ook, wanneer Hooverspeed zal stoppen zal het OCMW zeker haar verantwoordelijkheid opnemen inzake sociaal begeleidingsplan.”

Het maakt indruk hoe de uit Assebroek aangespoelde Franky plots de meest volkse wijken van Oostende gaat opvrijen...

— **Franky:** „Veel mensen zullen waarschijnlijk denken dat ik een geboren en getogen Oostendenaar ben. Ik woon hier sedert de beginjaren tachtig, werk hier en heb nogal wat vakbondsvergaderingen meegemaakt. Maar laten we de verschillende wijken eens

apart onder de loupe nemen:

■ **Westerkwartier:** een volkse wijk die we met een schitterende vernieuwing van de straten een nieuw hart inplanten, met *buurthuis Drie Gapers* als niet te ontkennen rijkdom.

## Een Bruggeling koestert volkse wijken in Oostende

■ **Oud-Hospitaal** : geen gemakkelijke buurt waar eenderde van de inwoners vreemdeling is, een andere derde regel-

matig verhuist en waar kansarmoedeproblematiek hoge toppen scheert. Volgende september gaat — rechtover de poort van het Oud-Hospitaal in de Hospitaalstraat — het nieuw *Sociaal Huis* open. Architecturaal, een prachtige nieuwbouw.

■ **Vuurtoren... ofte den Oede Opex** : we maakten er de ontplooiing van villawijk en sociale woningen mee. Er komen in de Moreauxlaan almaar grote huizen vrij, aangevozen voor nieuwe appartementen. *Buurthuis 't Hoekske* is nog zo'n sociaal snoepertje van de Opex.

## „Op 1 mei 2003 kan troef niet rooier zijn”

■ **Konterdam** : we plannen er *dienstencentrum 't Klein Schelptje* dat na de zomer zijn deuren opent in de Steenovenstraat. In samenwerking met schepen Willy Labens zullen we er een dienstencentrum vestigen waar zowel senioren als kinderen een onderdak vinden.”

— **In een adem huidige OCMW-mogelijkheden.**

— **Franky** : „We geven ze stuk voor stuk een nummer : 1. opleiding ; 2. sociale tewerkstelling ; 3. dienst schuldbemiddeling ; 4. senioren de kwaliteit van het leven garanderen ; 5. dienstcentra en buurthuizen dicht bij de burger ; 6. afschaffing onderhoudsplicht bij opvang bejaarden in een tehuis.”

Natuurlijk zullen volgende donderdag plakkaten niet ontbreken in de 1-Meistoet die gewoontegetrouw aan *De Noordsterre* in de J. Peurquaetstraat vertrekt. We denken evenwel dat de triomfante lijke tendens in Oostende de harde proletarische slogans van weleer zal overstijgen.

Je voelt het zo aan dat de „Internationale” met zijn „*Ontwaakt verworpenen der aarde : ontwaakt verdoemd in hongerssfeer*” het zal moeten afleggen tegen de „Marseillaise” van onze zuiderburen met zijn „*Le jour de gloire est arrivé*”.

Metten vice-premier Johan Vande Lanotte en burgemeester-kompaan Jean Vandecasteele de Koningin der Badsteden immers geen *belle époque*-waardigheid aan ? Bijna even beroerd gracieus als de nu al volksgeliefde prinses Claire.

— **Franky** : „Mijn opperste wens vandaag is dat we met zijn allen even hard blijven werken, zodat we met onze socialistische partij in 2006 nóg verder zouden kunnen gaan. Wij moeten de politiek aanhouden die de goedkeuring van de bevolking draagt : Oostende tot-en-met de uitstraling van een bloeiende toerismestad geven !”

*Opa's tijd is voorbij*

## Pleziermaken moet ook anders kunnen

Het Langestraat en Van Iseghemlaan omvattende Montmartre verzuipt in toeristisch onvermogen. Is een uitgaansbuurt niet langer primordiaal voor de Koningin der Badsteden ?

„Het Mercuriusproject is wel een materie van schepen Bart Bronders”, stelt Franky De Block. „Ooit zei men dat de verbinding Kennedyrotonde/De Bolle er nooit zou komen ; die is er vandaag wel. Geloof me, het Mercuriusproject gaat diezelfde weg op. Wanneer weet ik niet, want mijn teljaar ligt vol met eigen OCMW-verantwoordelijkheden.”

— **Allemaal goed en wel, maar toerismestad Oostende heeft bijna geen uitgaansbuurt meer !**

— **Franky** : „Wat niet belet dat de horeca in Oostende floreert als nooit tevoor. Luisteren we even wat Jantje Contrarie te zeggen heeft : de uitgaansbuurt Langestraat/Van Iseghemlaan — voortlevend in het gedacht van velen die het allemaal meemaakten — is niet meer het type plezierbuurt van de huidige uitgaander. Er moeten vandaag andere dingen geboden worden.”

— **Je blijft almaar positief...**

— **Franky** : „Wees ervan overtuigd dat de privésector altijd volgt wanneer de tijd rijp is.”

In Oostende huist Vlaanderens meest dynamische OCMW

# Wat wij als sociaal centrum organiseren, is het resultaat van hechte ploeggeest"

„Toen wij onze entree maakten in het OCMW was deze sociale dienst voor de doorsnee Oostendenaar een ver-van-mijn-bedshow”, aldus Franky De Block. „Ook al droeg iedereen weliswaar op zijn manier zijn steentje bij. Met onze ervaring, enthousiasme, dynamisme en zin voor ploeggeest slaagden we erin het OCMW een nieuwe impuls te geven.”

— **Wat ontbrak er vroeger aan het OCMW?**

— **Franky:** „Bezieling en visie. Johan Vande Lanotte had vertrouwen in mij en ver-

wachtte dan ook dat we er iets heel anders zouden van maken. Let op, Johan is geen schoonvader, hé: we discussiëren spontaan over alle

eventuele nieuwe planningen.”

— **Wat wilde jij er per se doorkrijgen?**

— **Franky:** „Destijds was het OCMW er gewoon om mensen die geen inkomen hadden, een bestaansminimum — leefloon — aan te reiken. Welnu, het stoorde mij dat we niet investeerden in een kansenkader om berooide werknemers vanuit de kansarmoede weg te halen. Of er minstens een inspanning voor te doen, hen aldus een nog diepere buiteling besparend.”

— **Allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan...**

— **Franky:** „Op zo'n moment moet je je boetiek *politiek* kunnen verkopen... en durven op tafel kloppen om centen te krijgen. Hiervoor zijn ideeën vandoen en dienen dossiers opgemaakt!”

— **Welke ideeën werden dan wel bewaarheid?**

— **Franky:** „Benevens opleiding en een job voor de werklozen hadden we oog voor een *dienst schuldbemiddeling*, want iemand die in een schuldenlop zit, wordt in de

kortste keren een broos, onmachtig wezen. Mensen met grote schulden verstrikken vooraleer ze het beseffen in een neerwaartse spiraal. Wij onderhandelen met die mensen en stellen aan de schuldeisers een *afbetalingsplan* voor, opdat ze van de deurwaarder zouden bevrijd zijn. Een OCMW-service die actueel 13 personeelsleden omvat en waar iedere Oostendenaar, ongeacht inkomen, beroep kan op doen.”

— **Men kan naast het OCMW niet meer kijken...**

— **Franky:** „Het *steuntje-geven* zit er nog altijd in, maar er kwamen een pak andere middelen en vergezichten bij. Wat meebrengt dat de bestaansarmoede met een derde is gedaald, wat zich spontaan in een vermindering van OCMW-uitkeringen uitdrukt. Zonder schroom mogen we zeggen dat Oostende vandaag het meest dynamische OCMW van Vlaanderen heeft. Wanneer collega's op bezoek komen, kijken ze vaak als een snoek!”