

Zeewijding - Eucharistieviering

zaterdag 25 mei 1996 - 21.30 uur - Petit Nice

... OOSTENDE

Weekend van de Zee



Verenigd (Duitse Vereniging, Kerkstraat 3, 8400 Oostende • Via internet • MA 100 Cy



De Streekkrant



24, 25 & 26
Mei '96



Vrijdag 24 mei
23.00 u

Lasershow
(stadkessel)

Zaterdag 25 mei
20.30 u

**Boten
parade**

21.30 u

Zeewijding
(zeedijk casino)

Zaterdag 25 mei
Zondag 26 mei

Animatie

20.30 uur Botenparade havengeul - zee t.h.v. Petit Nice

DEEL I - Zij die zorgen voor verkeer, veiligheid en opleiding op zee

- Eenheid van de Belgische Zeemacht
- Eenheid van het bestuur van het Zeewezen
- Opleidingsvaartuig van de Visserijscholen
- Het Koninklijk Marine Kadettenkorps

DEEL II - De vissersvloot

Het visje hielp mee de geschiedenis schrijven.

Visserschepen zorgen nog steeds voor broodwinning en visverbruik.
Verscheidene types van vaartuigen die dit thema prachtig uitbeelden,
defileren voorbij.

DEEL III - De ontspanning

Het geheel van de parade wordt afgesloten met een enorm mooi en
kleurrijk derde luik.

Jachten en pleziervaartuigen vormen een lange sliert in de havengeul.
De wereldzeilers zijn natuurlijk van de partij.

21.30 u. Eucharistieviering en zegening van zee, stad en volk

I. OPENING VAN DE DIENST

INLEIDINGSWOORD

Lector A :

Met velen zijn we hier in de nabijheid van de zee samengekomen. Het ruisen klinkt ons in de oren. Deze viering klinkt ons in de oren. Deze viering kan in taal en teken, in liturgie en leven gebed worden: doen wat Jezus heeft gedaan zodat mensen kunnen leven. We willen dit doen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Hartelijk welkom op deze plechtige eucharistieviering.
Soyez bienvenue, herzlich willkommen, welcome.

Het zegenen van de zee behoort tot de traditie van deze stad. De zee is hier een deel van ons leven geworden. De grond waarop we staan werd gewonnen op het water. Wat verder ligt het strand, een plaats van rust en verpozen voor duizenden toeristen. Aan de einder glimmen de lichten van de schepen: vissersboten op garnaalvangst, koopvaardijsschepen die op en af varen, de ferryboten op weg naar Engeland.

De zee ... haar aantrekkingskracht is groot. Ze voelt zalig aan bij het zwemmen. Ze boezemt angst in wanneer het stormt. Maar in momenten van stilte en bezinning spreekt de zee ons over Gods wonderbare schepping.

Vanavond bidden we om de zegen van God over allen die met de zee verbonden zijn.

EVANGELIE

Priester :

Op diezelfde dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot hen :
'laten we oversteken'.

Hij stuurde het volk weg en nam Hem mee zoals Hij daar in de boot
zat; anderen begeleidden hem.

Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot, zodat
hij al vol liep. Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen te
slapen.

Ze maakten hem wakker en zeiden Hem: 'Meester, raakt het U niet dat
we vergaan?'

Hij stond op, richtte zich met een dwingend woord tot de wind en sprak
tot het water: 'Zwijg, stil!'

De wind ging liggen en het werd volmaakt stil.

Hij sprak tot hen: 'Waarom bent U zo bang? Hoe is het mogelijk dat
jullie nog geen geloof bezitten?'

Zij werden door de grote vrees bevangen en vroegen elkaar: 'Wie is hij
toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?'

HOMILIE

Priester

GELOOFSBELIJDENIS

Priester: Ik geloof in God, De Almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, Zijn enige zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de Heilige Geest,

en geboren uit de maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

gekruisigd is, gestorven en begraven;

die neergedaald is ter helle,

de derde dag verrezen uit de doden;

die opgevaren is ten hemel,
en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige
Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de
doden.

Ik geloof in de Heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergiffenis van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
het eeuwig leven. Amen.

VOORBEDEN

Priester:

Tot Hem die ons in Jezus zo vaak aanspoorde niet te vrezen maar te
vertrouwen, tot Hem mogen we bidden.

Lector A:

Wij bidden voor allen die met varen op zee hun dagelijks brood verdienen.
Dat zij ook, in lastige en harde uren, de Heer van de zee nabij
weten.

Lector B:

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de sector van het toerisme.
Dat zij door hun vriendelijkheid en gastvrijheid een teken van Gods
goedheid mogen zijn.

Lector A:

Wij bidden voor allen die als toerist en vakantieganger de zee opzoeken,
dat zij er rust en gezondheid vinden.

Lector B:

Pour nos amis les touristes, qui viennent séjourner parmi nous, que la
joie de la mer et le repos de nos plages les rapproche aussi de Dieu.

Für unsere Gäste die hier Ferien machen, dass sie bei uns rechte Erholung für Leib und Seele finden mögen.

For all travellers and tourists, that God may enjoy their holidays by the hospitality of our people and the beauty of our beaches.

Priester:

Vader in de hemel, zorgzame God. Wij vertrouwen ons leven toe aan Uw macht en liefde.

U kan ons allen beschermen. Wij bidden U: luister naar onze gebeden. Verhoor ons op de wijze die U in wijsheid en goedheid beschikt in de eeuwen der eeuwen. Amen.

3. DIENST VAN DE DANKZEGGING

OFFERANDE

Offerstoet : Aanbrengen van de offergaven

GEBED OVER DE GAVEN

Priester:

Bidt, broeders en zusters dat mijn offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.

Allen:

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van Zijn naam, tot welzijn van ons en van heel Zijn heilige Kerk.

Priester:

Goede God, overvloedig zijn Uw gaven en hoezeer verlangt U dat zij ten goede komen aan alle mensen. Wij bidden U: mogen onze bescheiden gaven en onze bereidheid uw medewerkers worden, opgenomen in het offer van Uw zoon, die zich voor allen gegeven heeft.

Jezus Christus, onze Heer, die met U en de Heilige Geest leeft in de

eeuwen der eeuwen. Amen.

EUCHARISTISCH HOOGGEBED

Priester:

De Heer zal bij U zijn.

Allen:

De Heer zal U bewaren.

Priester:

Verheft uw hart.

Allen:

We zijn met ons hart bij de Heer.

Priester:

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Allen:

Hij is onze dankbaarheid waardig.

Priester:

U danken wij, Heer God, omwille van Uw heerlijkheid: zij glanst voor ons in al Uw schepselen, en niet in het minst in de wijde zee.

Wij danken U voor de zee, voor haar stille oneindigheid en haar wilde kracht.

Wij danken U omdat zij de mens werk en voedsel verschaft, schepen draagt en volkeren bij elkaar brengt van de verste kusten.

Wij danken U om het blonde strand, waar kinderen spelen, zieken gezondheid vinden en gejaagde mensen rust.

Wij danken U vooral voor Uw zoon, Jezus Christus, die zich eerst en het meest thuis heeft gevoeld bij het meer en het vissersvolk.

Met Hem en alle levenden in de hemel en op aarde en over de oceanen
juichen wij U toe vol vreugde met de woorden :

Allen:

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten!

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in de hoge.

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.

Hosanna in de hoge.

CANON

Wat geen oog gezien heeft en geen oor heeft gehoord.

Wat in geen mensenhart is opgekomen heeft U, God, bereid voor allen
die U liefhebben.

U heeft U geopenbaard als een god die er alles voor over heeft.

Zoals een moeder haar kind draagt.

Zoals een vader opkomt voor zijn zoon. Zo bent U voor ons een trouwe
God die doet wat U zegt.

Die Uw verbond bewaart, ook als ons hart ons aanklaagt.

Uw hart is groter dan een mensenhart. Ook als wij worden verscheurd
door onze gebrokenheid.

Uw barmhartigheid kent geen grens.

Biddend en vol eerbied willen wij gedenken wat U voor ons hebt ge-
daan in Jezus Uw Zoon.

Getekend als een slaaf heeft Hij zichzelf overgeleverd,

werd Hij voor ons gebroken,

een beker die overvloeit van leven,

het lam dat naar de slachtbank geleid,

de zonde van de wereld wegneemt.

Die - ten teken van wat Hem bezielde - op de avond voor Zijn lijden en
dood het brood nam,

de zegenbede sprak, het brood brak en uitdeelde met de woorden :

Neem en eet hiervan, u allen.
Dit is mijn lichaam dat voor u wordt gebroken.
Doe dit tot mijn nagedachtenis.

Zo nam Hij ook de beker, zegende U en liet hem rondgaan met de woorden:

Neem en drink hieruit,
dit is de beker van het nieuwe verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt tot vergeving van de zonden.
Doe dit tot mijn gedachtenis.

Daarom, God, gedenken wij Zijn lijden en dood,
en in Hem allen die lijden en sterven.
En wij roepen Zijn naam, de levende, verrezen voor altijd.
Jezus de Heer, de Gezalfde, Uw dienstknecht.
En wij bidden U:
Zend uw heilige Geest. Adem ons open.
Zodat wij ontvankelijk mogen zijn voor het geheim van ieder mens.
Verwarm ons hart, zodat wij het wonder van het leven mogen beschermen voor elkaar?
Besproei ons met de dauw van Uw mildheid en mededogen,
zodat wij elkaar van dag tot dag met nieuwe ogen mogen zien, zodat wij elkaars tekorten mogen dragen.

MEMENTO

Lector:

Gedenk nu, o Heer, onze broeders en zusters die in vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd.

Gedenk alle gestorvenen waarvan U alleen het geloof hebt gekend en

die in een bijzondere plaats in Uw hart innemen.

Laten we nu allen een ogenblik van stilte in acht nemen ter nagedachte-
nis van hen die ons nauw aan het hart liggen.

Een kruis met witte bloemen.

Het kruis als teken van lijden en dood.

Witte bloemen als teken van hoop voor hen die leefden voor de zee,
voor hen die in zee hun graf hebben gevonden.

Ooit vinden we elkaar weer.

Priester:

Maak ons krachtig en sterk zodat wij wegen mogen zoeken van vrede.

Dat ons hart vol mag zijn van Uw gerechtigheid voor allen die leven.

En laat die gezindheid in ons heersen die was in Hem, Jezus Uw zoon,
zodat wij op Hem mogen gelijken in leven en in sterven.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn.

Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid.

Allen:

Amen.

Priester:

Laten wij bidden tot God, Onze Vader, met de woorden die Jezus ons
gegeven heeft.

Allen:

Onze Vader, ...

VREDESGEBED EN VREDESWENS

Priester:

Zusters en broeders, de Heer heeft Zijn leerlingen bij hevige storm
gered,

en Hij heeft hen vermaand niet bang te zijn, maar meer geloof te hebben.

Daarom trachten wij met vertrouwen te bidden:

Heer Jezus Christus, bij onrust in onze wereld,

bij de tegenstellingen in onze samenleving,

en bij moeilijkheden in ons persoonlijk leven,

vragen wij U om Uw vrede,

U die leeft in de eeuwen der eeuwen.

Allen:

Amen.

Priester:

De vrede van de Heer zij altijd met u.

Allen:

en met Uw geest.

Priester:

Que le paix du Seigneur soit toujours avec vous.

Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch.

The peace of the Lord be with you always.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld

Allen:

ontferm U over ons.

Priester:

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld

Allen:

ontferm U over ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld

Allen:
Geef ons de vrede.

COMMUNIE

Priester :
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld.

Allen:
Ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

SLOTGEBED

Priester:
Getrouwe God, U heeft ons in deze samenkomst Uw gaven geschonken en ons beziel met één geest.
Wij danken U en vragen:
vernieuw ons telkens weer door Uw Geest.
Leer ons leven met en voor anderen, naar het voorbeeld van Uw beminde zoon, Jezus Christus, onze Heer, die met U en de Heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen.

Allen:
Amen.

ZEGENING VAN ZEE, STAD EN VOLK

Priester:

Heer Jezus, aan U is alle macht gegeven over hemel en aarde, over land en zee, over wind en storm.

Strek Uw zegen uit over al onze zeelieden, over hun vaartuigen en hun werk, over hun makkers die op zee vergingen en rusten in het diep.

Strek Uw zegen uit over ons strand en allen die er verpozen, over hun vrije tijd en ontspanning.

Maak voor ons allen van de zee een gave van uw goedheid, en voor alle volkeren een ontmoetingsplaats van vrede, waarover U heerst in de tijd, en voor de eeuwigheid met de Vader en de Heilige Geest.

Allen:

Amen.

VUURWERK

Liliane:

De zee neemt, de zee geeft. Zij beslist soms over leven en dood. Enerzijds verschaft ze ons het dagelijks voedsel. Anderzijds verrast het water de mens in storm en vernieling.

De zee wordt zo een afbeelding van onze eigen levensdrift. Ook wij beschikken over de mogelijkheid van geven en nemen. Ook wij beschikken over leven en dood.

Nu is het aan U om te kiezen: kiezen we voor de dood of kiezen we voor het leven?

VUURWERK

EINDVUURWERK



HET STADSBESTUUR
&
TOERISME OOSTENDE

danken

de priesters
Conceptregie Avalon
Alternatief Vlaggespel Mistral
Pyrotechniek Brayes

NCMV
Lotto
Fristi
Oostende Lines
Electrabel
De Lijn
Radio Contact
De Streekkrant

