



**Viering bij de verplaatsing van het graf van
e.h. e.h. Henricus Pype,
'Vader der Visschers' – Oostende 16 -09-2006**



1854 – 1926

Geluwe - Oostende

*Eerste Staatsaalmoezenier voor de Belgische
Zeevisserij*

...

*Stichter van scholen en verscheidene sociale
en culturele werken voor vissers*

...

*Lid van de Provinciale Commissie voor de
Zeevisserij*

...

Officier in de Leopoldsorde

Organisatie: Stad Oostende – Paster Pype Huldecomité

Voorgangers: e.h. Jozef Desein, deken Oostende

e.h. Dirk Demaeght, nat. aalm. Zeevisserij

1. Inleidende zang: Dat d'engelen u geleiden (J.S. Bach)

Dat d'engelen u geleiden en uwe komst verbeiden in 't hemels paradijs.
Dat God u moge geven de vreugd' in't eeuwig leven, tot loon van uwe
aardse reis.

Als loon wordt eens gegeven aan wie zijn trouw gebleven de eeuwige
zaligheid. Hen zal de Heer belonen en hen zijn liefde tonen, het eeuwig
licht der heerlijkheid

2. Verwelkoming en inleiding

3. Aanbrengen van symbolen

4. Lied van het licht

... bij het aansteken van de paaskaars:

Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één en ongeborgen, licht overdek mij, vuur mij aan. Dat ik
niet uitval, dat wij allen, zo zwaar en droevig als wij zijn, niet uit elkaars
genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn

8. Evangelielezing (Mt. 25, 34-40)

'... Want ik had honger en jullie hebben Mij te eten gegeven. Ik was vreemdeling en jullie hebben Mij opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Mij gekleed. Ik was ziek en jullie hebben voor Mij gezorgd. Ik was in de gevangenis en jullie kwamen naar mij toe...

Ik verzeker jullie, al wat je gedaan hebt voor één van de minsten van mijn broeders, dat heb je voor Mij gedaan.'

9. Een woord van de voorganger

10. Offerande met uitdeling van gedachtenis:

Koor: Come to the Saviour now – Aller ogen zijn gericht op U -
Zegen de Heer God

11. Voorbeden: zang: Ubi Caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est.

12. Korte absoute: met Begräbnislied

Begrabt den Leib in seiner Gruft, bis ihn des Richters Stimme ruft.
Wir säen ihn, einst blüht er auf, und steigt verklärt zu Gott hinauf.

13. Slotgebed.

14. Toespraak door de heer Jean Pierre Falise, voorzitter van het
Paster Pype-Huldecomité

15. Lied: Irish Blessing

May the road rise to meet you. May the wind be always at your back.
May the sunshine warm upon your face, the rains fall soft upon your
fields.

And until we meet again. May God hold you in the palm of His hand.

16. Toespraak door de heer Jean Vandecasteele, Burgemeester

17. Vorming van de stoet: Trommel- en klaroenkorps – koor – vlaggen –
Ibiskinderen – Vismijnvrienden – vissers - kruisdrager – priesters – kist -
prominenten en alle aanwezigen

...bij het aanbrengen van de bijbel

Licht van mijn stad de stedehouder, aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder, draag mij, ik ben jou kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt.
Waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt.

...bij het aanbrengen van de priesterstola

Alles zal zwichten en verwaaien wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien en van ons doen geen kwaad beklijft.
Veelstemmig licht om aan te horen, zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren, licht, laatste woord van hem die leeft.

5. Gebed

6. Eerste lezing: Naar het Boek Ruth (1,16b – 17)

'Vrienden, ik zou iets willen zeggen aan u allen die een stuk van het weefsel van mijn leven geworden zijt:

Er leeft een kracht in ons die maakt dat grote dingen gebeuren zodra de paden van anderen onze paden raken; en dan moeten we erbij zijn en het laten gebeuren. En als de tijd van onze eigen zonsondergang zal aangebroken zijn, dan zullen onze zaak en onze prestaties echt van niet veel tel zijn, maar de zuiverheid en de bekommernis waarmee wij van andere mensen gehouden hebben zal met kracht getuigen van het enorme, levengevende geschenk dat wij voor elkaar geweest zijn. Waar gij gaat, daar zal ik gaan. Waar gij leeft, daar zal ik leven. Uw mensen zullen mijn mensen zijn en uw God zal ook de mijne zijn. Waar gij sterft, daar zal ik sterven. En ik zal dan in uw stad begraven worden. Wij horen voor altijd samen als een geschenk aan elkaar.'

7. Tussenzang: Jij die bent: Ik zal er zijn voor u.

- Jij die bent: Ik zal er zijn voor u. Naam die zin is van ons leven wees nabij, wordt zichtbaar hier en nu. groei in ons, kom in ons tot leven.
- Jij die zegt: de minsten zijn mijn broeders, die vanuit hun wereld tot ons spreekt, die ons roept te zijn elkanders hoeder: leer ons zien uw Licht dat openbreekt.
- Jij die ziet hoe mensen doodgezwegen, zonder waardigheid en zonder naam, uitgesloten, altijd alles tegen, jij roept ons om aan hun kant te staan.
- Jij het Woord dat in ons waar moet worden, wij uw stem voor wie geen stem meer krijgt. Jij die hoop zijt op een nieuwe morgen, wij het beeld van U die leven zijt.

Op het kerkhof

Zegening van het nieuwe graf Tekenen met het kruis

Het lied van Petrus:

Lijk Petrus wand'lend op de baren
gesteund op uw almachtig woord,
zo laat gerust ons vissers varen
en leid hen naar een veilig oord.

Refr. *O Jezus, die de macht der winden
beteugelt op hun wilde vaart;
verbied toch dat z'ons vissers hind'ren
en leid hen rustig havenwaarts,
en leid hen rustig havenwaarts,*

Gij spraakt en Petrus wierp ten gronde
zijn net dat rijk gezegend werd,
zo spaar ons vissers van de zonde
en geef uw zegen aan hun werk. Refr.

Heil'ge Maagd, o vlekkeloze Moeder,
O Gij, de ster der woeste zee,
gelief ons zeeliën te behoeden,
van stormen, rampen, smart en wee. Refr.

Een woord door de heer Patrick Vancraeynest, mor. cons. Zeevisserij

Zinking van de kist

Bloemenhulde - richtlijnen ceremoniemeester
- zang door het Brugs Vocaal Ensemble

Ten Velde: Trommel en Klaroenkorps

Toespraak en dankwoord door schepen Mw. Nancy Bourgoignie

*Het Paster Pype - huldecomité dankt de
Stad Oostende en u allen voor uw aanwezigheid.*

