



Leopoldschool

Op het einde van vorige eeuw werd het stadsdeel dat nog altijd bekend staat als het Hospitaalkwartier aangelegd (ruwweg te situeren tussen de Alfons Pieterslaan en de Leffingestraat). De stad Oostende beschikte er over een groot stuk grond en er werd overwogen om daar een nieuwe kazerne voor het garnizoen te bouwen. Na veel wikken en wegen werd echter besloten om op deze stadsgronden twee scholen op te trekken: de Muziekschool in de Romestraat en de Jongensschool nr.4. Deze laatste was nodig om de kinderen in dit dichtbevolkte stadsdeel de kans op onderwijs te bieden (meisjes konden terecht in de Maria-Hendrikaschool). Daar kwam zeker nog bij dat Jongensschool nr.2 in de Fregatstraat met overbevolkte klassen te kampen had. De school werd in 1898 door aannemer Charlier uit Huy voor 21.300 frank gebouwd. Deze datum staat op de gevel van het poortgebouw : MDCCCXCVIII. Een jaar later werd de school geopend en kreeg de naam Leopoldschool. Het was de eerste stadsschool die van een grote, ruime turnzaal was voorzien. De school kon rekenen op ruime belangstelling bij de ouders en in 1904 moesten zelfs leerlingen worden geweigerd en verwezen naar de nieuwe Hendrik Conscienceschool in de Stuiverstraat. Midden de jaren zeventig faalden echter alle middelen om kinderen naar de school te lokken en het Stadsbestuur besloot dan ook om met ingang van het schooljaar 1975-'76 de school te sluiten. Het gebouw bleef echter zijn schoolfunctie behouden want er werd een Rijksschool in ondergebracht die er het nieuwe type middelbaar onderwijs, het V.S.O., onderwees aan de leerlingen. De monumentale turnzaal kreeg van toen af aan een polyvalent gebruik. Zo vonden er regelmatig 'interschool' basketbal- en voetbalwedstrijden plaats. Er werden ook toneelopvoeringen gegeven en allerhande muziekconcerten vonden er een aangenaam onderkomen. Toen echter het V.S.O. in de vroege jaren 90 afgeschaft werd en het stedelijk onderwijs voor een deel overgeheveld werd naar het Gemeenschapsonderwijs was er geen behoefte meer aan de Leopoldschool. Toch wordt hier nog steeds les gegeven. Het gebouw biedt momenteel onderdak aan de freinetschool 'De Zonnebloem'.