

Omer Vilain over de tijd van toen

De galerijen als fotodecor

■ We moeten er dikwijls aan denken dat men er een kwarteeuw geleden aan dacht om de Koninklijke Galerijen met de grond gelijk te maken en er nog eens een reuzenflatgebouw neer te poten. Gelukkig werden door algemeen protest dit prachtige bouwwerk beschermd en dus gered.

Nu we zelfs op de buis geregeld de Koninklijke Galerijen kunnen zien, konden we niet nalaten om nogmaals onze albums met de prentkaarten die we over het mooie bouwwerk bezitten eens an-



École primaire supérieure libre pour garçons Roulers 1907.

Een schoolgroep uit Roeselare in 1907 voor de Koninklijke Galerijen. (Foto collectie Omer Vilain)

ders te bekijken. Onze keuze viel op twee prentkaarten met poserende groepen. De Koninklijke Gaanderijen dienen er als decor, en als bewijs dat men wel degelijk Oostende bezocht had.

De eerste is een grote schoolgroep uit Roeselare met een vijftigtal leerlingen

en acht leerkrachten. Ze bezochten Oostende in 1907, zoals op de prentkaart gedrukt staat. De Koninklijke Galerijen waren toen juist helemaal afgewerkt.

Wat wel volgens de geest van een eeuw geleden het gebruik was, was dat alle leerkrachten een hoed op had-

den. Maar ook alle leerlingen hadden een muts of een pet op. Die fotokaart is meer dan waarschijnlijk heel zeldzaam. Ten eerste dateert de uitgave van bijna 100 jaar geleden en ten tweede zullen er wel niet meer dan 100 kaarten van gedrukt zijn. Hoeveel zouden er een na een eeuw nog in laden



Vier juffrouwen in 1929 tussen de leeuwenbeelden in de tuin van de Koninklijke Galerijen. (Foto collectie Omer Vilain)

en schuiven blijven liggen zijn? Het is immers vier à vijf generaties geleden.

Twee leeuwen

De tweede kaart is een klein groepje van vier jonge juffrouwen die zich aan de achterzijde of de tuinkant van de Koninklijke Gallerijen lieten fotograferen. Dit op het trapje tussen de twee stevige leeuwen dat toegang gaf

tot de gesloten galerij. Op de ommezijde staat in het Frans te lezen: 'Oostende. Juillet 1929.' Dus straks ook al 75 jaar geleden. Mogelijk waren het vier deftige leerlingen van het 'Pensionat du Sacré Coeur' waarover we hier onlangs schreven. Voor de zoveelste keer willen wij bewijzen dat op foto's en kaarten zoveel te zien is, maar dat men enige moeite moet doen om ze goed te bekijken.