

Omer Vilain over de tijd van toen

Bloemenstoeten

■ Een vast onderdeel van het toeristische programma van Oostende waren een goede eeuw geleden de bloemenstoeten of 'corso fleuri', die meestal in juli plaatsvonden.

Het evenement lokte zoveel volk dat de Spoorwegen er speciale treinen voor inlegden. De bloemenstoeten bestonden uit praalwagens vol bloemen. Op sommige wagens zaten lieflijke dames die bloemen gooiden naar de duizenden toeschouwers. Ook de toeristen gooiden bloemen naar de corsowagens. Niet voor niets was het in Oostende toen immers de belle époque.

Bijzonder zeldzaam

Het is dan ook niet te verwonderen dat men net als met de zeewijding en andere grote evenementen al heel vlug postkaarten van het gebeuren drukte. De kaarten gingen bij de seizoensverblijvers van toen heel vlug van de hand. Wie er nog uit die tijd kan vinden, is een gelukkige verzamelaar. Veel kaarten zijn in de loop der tijden immers verloren gegaan. Twee oorlogen, een overstroming en soms onwetendheid hebben 99% van de zeldzame kaarten verloren doen gaan.

Veel tijd en geld

Met veel moeite hebben wijzelf na jaren nog enkele kunnen aankopen op beurzen in Brussel en Pa-



Bloemenwagens kruisen elkaar aan de Kursaalhelling in 1900.



Voor de bloemenfeesten loopt een massa volk te hoop op de zeedijk in 1904.

rijs. Ze waren afgestempeld in 1900 en 1904.

Over de gevraagde prijs zullen we maar niet spreken. Gelukkig

heeft niet iedereen dezelfde hobby...