

De droom van Leopold II

■ Soms bepaalt het toeval wat het onderwerp zal worden van deze rubriek. Zo trok een onschuldige hand deze week twee postkaarten van Maria-kerke-Bad.

De kustgemeente naast Oostende was indertijd een droom van koning Leopold II. Onder zijn invloed bouwden enkele bouwpromotoren de eerste mooie dijkvilla's en hotels. Maria-kerke was tot 1 juli 1899 een zelfstandige gemeente en bleef ook later voor de meeste Oostendenaars ver en afgelegen. Met grote hotels zoals het Royal Palace en de Buckingham nodigde de gemeente vanaf het hippodroom Wellington zeker niet uit tot wandelen. De stedelingen keerden aan het einde van de koninklijke galerijen meestal om en stapten terug.

Bloeiende nevengeente

En toch werd Maria-kerke-Bad een bloeiende nevengeente, en later een nevenwijk. Er kwamen verschillende grote hotels op de dijk en op de duinenwanden bouwde men mooie villa's. De tram reed langs de Troonstraat tot voorbij het Albertpark en gleeed dan de zeedijk op om via Maria-kerke-Bad Raversijde en de andere kustgemeenten te bereiken. Wachtende tramreizigers konden zelfs verpozen en tickets kopen in een mooi huisje dat nu al lang afgebroken is. De tram doet Maria-kerke-Bad niet meer aan. Op een oude foto op een kaart uit de jaren '40 ziet men een tram voorbij het huisje rijden. Het strand is er druk bezet. Waarschijnlijk was het die dag niet te warm, want we zien geen enkel badpak. Let tevens op de



Ook voor de Tweede Wereldoorlog kon het op het strand bijzonder druk zijn.



In vroegere tijden reed de tram in Maria-kerke-Bad nog op de zeedijk.

grote hotels en pensions die er stonden. De meeste daarvan zijn de jongste jaren afgebroken om er flatgebouwen te zetten.

Badpakken voor de rijken

De tweede foto toont een

drukke stranddag. Als decor zijn enkele kleine strandcabines te zien zijn. Sommige kinderen dragen een badpak, maar de meeste mannen en vrouwen hebben jassen, truien of kleedjes aan. Volwassenen hadden over het algemeen geen badpak. Dat was voor de

sportieven en de rijken. Er is nog iets te zien: de zeedijk had er over de ganse lengte een sterke ijzeren leuning. Die werd tijdens de oorlog door de Duitsers afgebroken om het ijzer voor andere doeleinden te gebruiken.