

Verdwenen straatnamen

In de voorbije anderhalve eeuw zijn meer dan 150 straatnamen in Oostende veranderd. Een aantal straten droeg indertijd zelfs meerdere namen.

Reeds in 1960 publiceerde de Oostendse geschiedschrijver Anny Sleeks een kleine studie over „Oude Oostendse straten en gebouwen”. Het is soms leuk om oude benamingen terug te vinden. Daarom mogen we ons gelukkig prijzen dat we een oud Oostends stadsplan bezitten, uitgegeven door P. Van Hercke. In 1856 was Van Hercke stadsarchitect.

De meeste straten hebben een andere benaming gekregen. Het brede gedeelte van de Kapellestraat bijvoorbeeld heette vroeger de Sint-Thomasstraat. Ook de Vlaanderenstraat had toen twee namen: het smalle deel droeg de naam Kattestraat, het brede gedeelte heette de Kalvermarkt. De Ooststraat droeg vroeger niet minder dan drie namen: de zogenaamde Sulferslakstraat vanaf de Aartshertoginnestraat tot de Kapellestraat, het volgende stuk tot de Kaaistraat heette de Zwarte Nonnenstraat, en voor het stuk tot de Visserskaai had men de naam Oostmolenstraat gevonden.

Apestraat

Ook de Christinastraat moest het vroeger met twee namen stellen. Het brede gedeelte richting Vindictivelaan werd Kleine Christinastraat genoemd, het langste deel tussen de Jozef II-straat en de Langestraat droeg de heel bijzondere naam Karnemelkstraat. Wellicht nog vrolijker klonk de Apestraat vroeger, in de plaats van de huidige naam Brabantstraat. Vroeger vond je in Oostende ook een kleine



Vroeger heette het brede gedeelte van de Kapellestraat de Sint-Thomasstraat.



Het brede gedeelte van de Vlaanderenstraat, dat indertijd Kalvermarkt heette.

Kaaistraat, die nu sinds jaren de Pastoor Pypestraat heet en de Twaalf Apostelenstraat, die men althans de Platformstraat noemt.

Om te eindigen willen we nog een klein record vermelden: de huidige Sint-Paulusstraat had vroeger niet minder dan vier namen! Vanaf de Hertoginnestraat tot de Lijntraestraat sprak men over de Einde van de Wereldstraat. Verder sprak men voor het stuk tot de Kapellestraat over

de Buitenhofstraat, tot de Kerkstraat over de Kleine Kerkstraat en ten slotte noemde men het laatste deel tot aan de Visserskaai de heel typische Leugenaarsstraat. Men beweerde dat dit laatste straatgedeelte zo'n naam had omdat er allemaal vissers woonden en dat die nogal konden overdrijven en liegen. Dit moet men natuurlijk met een korreltje zout nemen. Of zou er toch iets van aan zijn?

Simon Ippel

De stadsrekenaar Simon Ippel en uw dienaar publiceerden ooit een stadsplan met 123 straatnamen die in 123 jaar veranderd waren en stuurden dit mee met het tijdschrift 'De Plate'. Maar hoe denkt u dat de meeste Oostendenaars reageerden? Het antwoord is kort: onverschillig! Wellicht is daarin nu verandering gekomen...