

Adieu mooie zomer

De zomer van 2003 zal ook in de analen van Oostende met een dikke stip vermeld staan als een van beste toeristische seizoenen. In het verleden hebben we wel al veel mooie zomers gekend, maar ook heel triestige, regenachtige en vochtige seizoenen die het toerisme aan de kust zeker niet bevorderden.

In het verre verleden waren ook uitgevers van prentkaarten al bij de pinken: zo zorgden ze er voor dat de winkels voorzien werden van exemplaren voor alle weertypes: de tekenaars kregen de opdracht om kaarten te maken voor stralende zomerdagen, maar ook voor druilerige regendagen.

zoenseinde kaarten getekend die niet echt geluk en plezier uitstraalden. De laatste badgasten, die op het einde van de zomer heel goedkoop konden logeren, waren dikwijls het slachtoffer van de tekenaars.

Spotprenten

Ook werden voor het seizoen Spotprenten waren ook



1— Ici règne un temps délicieux.
Het is hier lekker weer.
Splendid Waether.

2— Qu'il fait bon au soleil.
Wat is het lekker in de zonneschijn.
How delightful are the sunbaems.



Terwijl meneer zich verdiept in zijn krant, geniet mevrouw van de laatste stralen van de ondergaande zon.

schering en inslag. Op de prent hiernaast zien we een koppel dat eenzaam is achtergebleven. De vrouw bewondert heel gelukkig de zonneschijn vanop een duin en heeft blijkbaar niet door dat ze voor een ondergaande zon staat.

Op de andere kaart is seizoenseinde nog triestiger. Een familie heeft beschutting tegen de regen gezocht in een badkar. Met alle vier dezelfde triestige blik turen ze naar bui-

ten.

Eigenaardig fenomeen is dat deze kaarten niet door de tekenaar werden ondertekend. We wetenniet hoe het komt, maar de manier van tekenen doet ons denken aan de Oostendse zeeman-kunstenaar Louis Royan die veel kaarten over de zee en de schepen heeft gepubliceerd. We durven er evenwel geen eed op zweren dat hij de tekenaar is van deze toch wel spotprenten.

Alhoewel ook een regenbui deugd kan doen, is op de gezichten van deze familie dat moeder, vader en de kinderen niet bepaald gelukkig zijn met het trieste weer.