

# Prentkaarten van 100 jaar oud

■ Bij onze zoektocht naar een onderwerp voor deze rubriek lieten we deze week onze aandacht vallen op de prentkaarten uit 1903. Welke kaarten verstuurde men 100 jaar geleden uit Oostende ?

Een eeuw geleden waren de zichten van de kursaal, de zeedijk, het strand, het Koninklijk Chalet en de haven zeer in trek. Er werden ook voor die tijd veel kaarten verkocht. Soms gebeurde het zelfs dat een toerist of bezoeker meer kaarten kocht dan hij of zij van plan was te versturen. Eenmaal thuis werden deze in Oostende gekochte kaarten soms toch nog verstuurd. De hierbij afgedrukte kaart met afbeelding van het Hotel Royal Belge is zo in 1903 verstuurd vanuit... Gent. De andere kaart, een zicht van de dijk werd eveneens in 1903 ver-



De zeedijk tussen kursaal en Visserkaai met vooraan het Hotel Royal Belge en de Continental Bodega.

stuurd aan dezelfde geadresseerde.

## Stad vol leven

Soms kan een verzamelaar het geluk hebben dat hij zeldzame kaarten vindt die enkele generaties heel goed bewaard zijn gebleven. Op de afgedruk-

te kaarten is duidelijk te zien dat Oostende in de vorige eeuw veel grote hotels rijk was. Op de onderste kaart, een zicht van het Hotel du Phare, zien we nog de oude vuurtoren, die Oostendenaars de *vlaggestok* noemden.

In die tijd stond er ook, zoals op vele plaatsen in de stad,

een kiosk waarop fanfares en harmonieën uit het binnenland en uit Noord-Frankrijk op zon- en feestdagen hun mooiste harmonische klanken lieten horen. Er ging geen weekeinde voorbij of er waren fanfares die met de *pleziertreinen* naar Oostende kwamen. Oostende was dan ook een vrolijke en luidruchtige stad; een stad vol leven waar veel mensen — dankzij het toeristisch seizoen — hun boterham verdienden.

Onze stad is groot geworden dankzij het badseizoen en de talrijke aanwezigheid van koning Leopold II die Oostende wereldberoemd maakte.

## Goed kijken

Gelukkig zijn er nog veel prentkaarten uit die tijd te vinden. Kaarten die ons herinneren aan het rijke verleden van Oostende en die ons ook veel vertellen over hoe het er toen aantoe ging. Wie goed kijkt, kan er veel op ontdekken en een beeld krijgen van de glorie-dagen van de Koningin der Badsteden.



De zeedijk aan het statige Hotel Du Phare met links de 'vlaggestok' met vlag en de kiosk.