

Omer Vilain over de tijd van toen

Nog over de overstroming

Alle dag- en weekbladen die in de eerste dagen na de overstroming van 1953 verschenen, bescheven in geuren en kleuren de grote en kleine drama's die zich op die bewuste zondag 1 februari in onze stad hadden afgespeeld.

In de oude kranten die tussen 3 en 7 februari 1953 verschenen, pikten we enkele anekdotes uit. Een zaak blijft ons nog steeds onduidelijk: de verdrinking van een peuter van 19 maanden nabij het oosterstaketsel. In een krant lazen we volgend verslag: *Henri Degryse uit de Vrijhavenstraat 84 kwam een aan-gifte doen dat de vrouw Léontine De Baets met haar 19*



De stukgeslagen staketsels na de storm en overstroming van 1 februari 1953.

maanden oude kindje Ronny Deceuninck een woonwagen betrok in de nabijheid van het oosterstaketsel en beiden in

levensgevaar verkeerden. Door het water overmand gelukte men er toch in de vrouw te redden, doch het kindje werd achteraf verdrongen gevonden door de sasknechten.

Vragen

Elders konden we lezen dat het staketsel stuksloeg en de vrouw met haar kindje uit de woonwagen wegluchtte maar door de hevige windstoten werd haar kind uit haar armen gerukt en is het zo in het water terechtgekomen en verdrongen.

Nergens konden we lezen wat die woonwagen daar deed. Wellicht was die daar gezet. Vermoedelijk was hij daar neergezet door een bouwonderneming bij wie de man een bewakingsfunctie

had of bij wie hij was tewerkgesteld bij de semafoondienst op het oosterhoofd. Misschien wou hij vrouw en kind nabij zijn wachtpost hebben. Wie van onze lezers kent de toedracht van dit verhaal?

Ook kregen we nog een foto in handen van de eerste uitvarende maalboot na die verschrikkelijke nacht; dat was diezelfde zondagnamiddag om 14u. 45 en het werk van een der meest onverschrokken commandanten die de RMT toen rijk was. Op de zeedijk stond toen heel veel volk te kijken en zich af te vragen: *Lukt het of lukt het niet?* En het lukte zelfs heel goed. De passagier die al eerder hadden moeten afvaren, kregen een kajuit om aan boord te kunnen slapen.



In de namiddag voer al de eerste maalboot de haven uit.