

Als de stormklok luidt

Oostende heeft weer een hevige storm over zich gekregen. We waren hiervan door radio en televisie vroegtijdig op de hoogte gebracht. Vroeger was dat onmogelijk; de storm had dikwijls al de kust bereikt toen men in de omliggende dorpen nog maar de kerkklokken begon te luiden. Heel angst-aanjagend voor wie in de lager gelegen landerijen woonde.

Vandaag trekt een storm veel volk naar de kust. Men komt speciaal uit het binnenland naar de golven die tegen en over de dijk beuken, kijken. Een mens houdt nu eenmaal van spektakel, al is het soms levensgevaarlijk.

Spektakel

Bij de opkomst van de



OSTENDE — Un Jour de Tempête

Een groepje toeschouwers uit het visserkwartier tijdens een storm in 1909.

prentkaarten waren er toch ook fotografen die bij een storm vlug de woeste baren op de gevoelige plaat gingen leggen. Met als resultaat enkele spectaculaire kaarten. In het begin van de vorige eeuw trok een hevige storm ook al toeristen naar de dijk. Zij wilden kost wat kost de schepen zien

die het waagden de haven in of uit te varen.

Ook vorige zondag raakte een visserschip uit Zeebrugge voor de kust van Oostende in de problemen. Veel stadsge-noten kregen de krop in de keel toen ze de vreselijke strijd van die hekbokker met de golven gadesloegen. De

uitdrukking *Het visje wordt duur betaald* is hier zeker op zijn plaats. De strijd met de zee en met stormen kan soms onmenselijk zwaar zijn.

Zomerstorm

Voor de gelegenheid hebben we twee kaarten uitgekozen die in de nabijheid van het Klein Strand op de zeedijk werden gefotografeerd.

De eerste dateert van het jaar 1909. Op de prent kijken enkele mensen uit de vissersbevolking naar de fotograaf. Het betreft hier wellicht een zomerstorm, vermits enkele jongens op de bank staan, die na de zomer steeds werd weggehaald. Let ook op de linkse gaslantaarn die op punt staat af te knakken.

De tweede kaart dateert uit 1956. Ook hier gaat het — dat merk je aan de kledij van de personen op de prent — vermoedelijk over een zomerstorm.

De zee

Mooi weer of storm, de mensen houden in alle omstandigheden van de zee. De zee blijft een eeuwige aantrekkingspool. Zelfs als er gevaar dreigt.



Wie zich bij zware storm te dicht waagt, moet als eens weglopen voor een opspattende golf (1956).