

Oostendse brouwerijen

Een winkel- en woonpand aan het begin van de Torhoutsesteenweg was oorspronkelijk de conciërgewoning en de binnenplaats van de brouwerij *Le Lion d'or*. Alleen het liggende leeuwte blijft een stille getuige van wat ooit was.

Hoe dikwijls hebben we al aan de overzijde van de Torhoutsesteenweg naar het liggende leeuwte gekeken? Dit symbool van de gewezen brouwerij Cnudde ligt er al 120 jaar. Het beeldje heeft in de loop der jaren zijn verguldsel verloren en is aan een opknappbeurt toe. Hopelijk krijgt het ooit zijn gouden kleur terug. De handelszaak wordt nu



Het Leopold I-plein met de brasserie *Le Lion d'Or*.

uitgebaat door Antoni Van Troost.

Brasserie

Het grote hoekhuis tussen

de Torhoutsesteenweg en de Warschaustraat behoorde vroeger ook toe aan de brouwerij. Op de hierbij afgedrukte prentkaart uit 1900 staat ook

de brasserie *Le Lion d'Or*. Links van het woonhuis en de toenmalige administratielokalen zien we een blinde mur met daarachter een deel van de werkplaatsen. Boven het hoekhuis steekt de fabrieksschouw uit.

In oude jaarboeken uit o.a. 1892 vonden we de naam brouwerij G. Cnudde terug en in dat van 1932, 40 jaar later dus, lezen we dat de brouwerij toebehoorde aan Etienne Derycker.

Elf brouwers

In 1892 telde Oostende elf brouwers. Dat waren J. Castleyn (Wellingtonstraat 77), G. Cnudde (Torhoutsesteenweg 1), G. Everaerts (Kezierskaai 12, nu Vindictivelaan), E. en G. Jean (Polderstraat 3), A. Jolyt (Warschaustraat 37), Devos (Spaarzaamheidstraat 13), Ch. Dierickx (Nieuwpoortsesteenweg 130), Dupont (Wellingtonstraat 11), Feys Frères (Velodroomstraat 24), A. en E. Van Glabbeke *Le Progrès* (Ieperstraat 17), A.J. Simon en zoon (Aartshertoginnesstraat 54) en Van Huele (Prins Albertlaan, Sas).



Het gouden leeuwte bevindt zich nog altijd boven de inrijpoort van de vroegere brouwerij Cnudde.