

Omer Vilain over de tijd van toen

# Hotelkamer voor 15 frank

Toen ons land in 1930 zijn 100ste verjaardag vierde, was dit voor ons kusttoerisme het einde van een bloeiende tijd. We zochten op welke prijzen de grote hotels in onze stad in het jubeljaar aanrekenen.

Een eerste hotel is het Hôtel de la Couronne. Het hotel nam in de Vindictivelaan de volledige hoek tussen de Kapellestraat en de Christinastraat in beslag. In de publiciteit lezen we dat het hotel het hele jaar open was en dicht bij de twee stations gelegen was. Bovendien was er centrale verwarming, een lift, een salon, een rookzaal en een telefooncabine met nummer 42. De prijs van een kamer was 15 fr. in de zomer en 12 fr. in de winter. Een middagmaal



*Hôtel de la Couronne in de Vindictivelaan.*

kostte 15 fr. Het hotel had in totaal honderd bedden.

## Pendelbus

Het tweede hotel waar we

informatie over terugvonden, was het Hôtel du Kursaal et Beau Site. Dit hotel was gelegen op de hoek van de Albert I-Promenade en de Vlaanderenhelling en had een capaci-

teit van 95 bedden. Er was een lift, badkamers en een salon. Er staat een pendelbus van het hotel aan het station om de klanten van de trein of de maalboot naar het hotel te brengen.

Voor de klanten was er ook een garage en in alle kamers was er koud en warm water voorzien. De telefoon was nummer 95. Het Hôtel du Kursaal en Beau Site was open van Pinksteren tot eind september. Hierdoor was er van centrale verwarming geen sprake. De prijs was 40 fr. voor een kamer; met volledig pension bedroeg de prijs 85 fr. Daarbij moest de stedelijke verblijfstaks van 5 fr. worden bijgerekend.

Een vergelijking met de huidige prijzen is uiteraard niet mogelijk. Vergelijken blijft echter altijd plezierig, vooral als men ziet waar men toen of nu meer belang aan hecht(te).



*Hôtel du Kursaal en Beau Site op de Zeedijk.*