

Oud toeristisch Oostende

Nog enkele weken geduld en de lente is weer in het land. En dan ziet men ook Oostende herleven. Vroeger viel dat nog meer op dan nu, omdat Oostende toen tijdens de winter doodser was. Wat destijds vooral opviel, was dat de talrijke *pensions de familles* die Oostende telde, plots — zoals de eerste lentebloesems — openbloeden.

In de eerste helft van de vorige eeuw was de lente ook in hotels en pensions het moment om de grote kuis aan te vangen en allerlei herstellingen uit te voeren. Een nieuwe laag verf was na een harde

winter geen overdreven luxe.

Engels kwartier

Ook werden de eerste waren — meestal bier en andere dranken — opgeslagen. Veel van die pensions werkten im-



Gasthof Leune-Balmoral-Ferndale in de Boekareststraat 10.



Het Queen's hotel in de Boekareststraat 1.

mers met meestal Engels clientele dat ons Belgisch hotelwezen heel hoog schatte. Tussen de Vlaanderen- en Langestraat, tot aan de Visserskaai, bestond ooit een typisch Engels kwartier.

Met Pasen kwamen heel veel amateurvoetbalploegen het Kanaal over. Ze kwamen in hele horden naar het continent. De pensions kenden dan drie tot vijf drukke dagen. Als het weer wat meezat, kwamen er en der de eerste terrasjes te voorschijn. Daar werd veel gedronken en plezier gemaakt tot diep in de nacht.

Maar na de Tweede Wereldoorlog was de charme er

af. Hele groepen Engelsen, meestal zonder familie, kwamen naar Oostende om hier de boel op stelten te zetten. Er werd gedronken en gevochten..

Herinnering

Met de jaren verdwenen de Engelsen, die Spanje hadden ontdekt, en met hen ook de Oostendse pensions. Er werden appartementsgebouwen neergepoot.

De nog bestaande pensions werken nog altijd goed, maar ze zijn meer een herinnering uit lang vervlogen tijden. Ze behoren tot oud toeristisch Oostende.