

Omer Vilain over de tijd van toen

Koninklijk Atheneum is 100

In oktober 1901 werden in de Léon Spilliaertstraat en de Rogierlaan de nieuwe klaslokalen en kostschool van het Koninklijk Atheneum ingewijd. De plannen waren van de hand van de architecten Joseph Caluwaers (1863-1948) en Achilles Raoux (1866-1901). Het volledig complex is sedert kort een beschermd monument.



OSTENDE. — L'Athénée et le Boulevard Rogier.

Het Koninklijk Atheneum in de Rogierlaan, richting monument Leopold I.

Toen het gebouw van het gemeentelijk Atheneum, ooit gevestigd in de Ooststraat en thans beter bekend als de Albertschool, te klein werd, besloot de gemeenteraad een groots opgevatte school te bouwen in de Sint-Petersburgstraat, thans Léon Spilliaertstraat. De aldaar gelegen voorlopige Sint-Jozefskerk moest wel worden afgebroken. Er zou een nieuwe kerk worden opgetrokken.

Het besluit om de nieuwe school te bouwen werd geno-

men in de gemeenteraadszitting van 7 februari 1899 en al in oktober 1901 werd het ingewijd.

Franstalig opschrift

Bovenaan de voorgevel van de gewezen kostschool van het Koninklijk Atheneum in de Rogierlaan staat het borstbeeld van de Griekse goden *Palhas Athenea* die het symbool is van wetenschap, kunst en ook wijsheid verzinnebeeldt. Op een grote marmereen plaat kan men het op-

schrift *Koninklijk Atheneum* lezen. De plaat met opschrift *Athénée Royal* werd weggekap in de Tweede Wereldoorlog, nadat de school al sedert 1940 geen Franstalige afdeling meer mocht hebben. Daarmee verdween het laatste stukje dat herinnerde aan de tweetaligheid die in het onderwijs en in bepaalde administraties heerste.

In de loop der jaren zijn er andere afdelingen bijgekomen; zo nam ook de midden-school er haar intrek.

Gezonde ligging

In de Léon Spilliaertstraat werden verschillende huizen (van 21 tot 29) bijgekocht. Ook die huizen werden met het hoofdgebouw beschermd.

Binnenkort wordt aan de zijde van de vroegere kostschool in de Rogierlaan een gebouw afgebroken om aan de school een stuk bij te bouwen.

Als men vandaag het Koninklijk Atheneum binnentreedt, valt meteen de grootsheid op van wat men vroeger een grote middelbare school noemde. Vooral de plafonds, de sierlijke trappen, de ruime speelplaats zijn er blikvangers. Het is nog altijd een gebouw dat indruk maakt. Het was dan ook niet te verwonderen dat zoveel leerlingen destijds hun zes jaar middelbaar onderwijs in Oostende wilden volgen. Ook prees men de gezonde ligging van de school, dicht bij de zee.

Thans is het Koninklijk Atheneum geen stadsschool meer zoals in de beginjaren. Het werd kort voor de Eerste Wereldoorlog een staatschool, nu algemeen bekend als gemeenschapsonderwijs.

Trots

Oostende mag trots zijn op dergelijk imposant gebouw en in zekere zin het schepencollege en de gemeenteraad van 100 jaar geleden dankbaar zijn.



Het Koninklijk Atheneum in de Rogierlaan, richting Sint-Jozefskerk. Het naastgelegen witte huis zal worden afgebroken.