

Omer Vilain over de tijd van toen

Het luxe strand van Mariakerke

Het strand van Mariakerke, tot 1 juli 1899 een zelfstandige gemeente, werd in het begin van de 20ste eeuw aanzien als het rustigste en meest luxueuze van onze kust. Men kon er in veel hotels, pensions en villa's verblijven, ver van al het druk gedoe dat toen al in Oostende heerste.

Volgens sommige kuurgasten was Oostende veel zondiger; Mariakerke was een uitgelezen plaats om met kinderen te verblijven, zeker met jonge dochters die in verleiding zouden kunnen gebracht



De Raversijdestraat waar 100 jaar geleden de eerste handelshuizen uit de grond rezen.



De rustige dijk en het strand van Mariakerke met enkele spelende kinderen en een ruiter te paard die rustig een wandeling maakt.

worden van de wulpsheid die in Oostende aanwezig was.

Op het strand

Op de prentkaarten ziet men de eerste handelshuizen van Mariakerke die ten behoeve van de badgasten gebouwd werden in de Raversijdestraat. Om wat leven in de brouwerij te brengen werd op de zeedijk en ook op een terrein in de Raversijdestraat een muziekkiosk gebouwd.

Op het strand speelden de kinderen met voor die tijd luxueus speelgoed zoals grote zeilboten.

De strandschuilhokjes waarin men zich kon verkleeden om te baden en zijn stranspeelgoed opbergen, waren op ruime afstand van elkaar opgesteld zodat de badgasten elkaar niet konden afliuieren of storen.

Het Mariakerke aan zee van 100 jaar geleden kreeg ook de eerste grote hotels op de dijk: hotel Quintmann, Royal Hotel des Bains en The Colombia.