

De soldatentijd

Al enkele jaren is de militaire dienstplicht afgeschaft, maar heel wat mannen hebben een blijvende herinnering aan hun soldatentijd. Sommige onder ons weten nog dat vader of grootvader voor 1914 moest gaan loten om te weten wie al of niet zijn dienstplicht zou moeten vervullen.

Voor de Eerste Wereldoorlog werden de jonge mannen, die de pech kenden *slecht* te loten, voor drie tot vier jaar onder de wapens te worden geroepen. Wie er in 1910 *in* geloot werd, had het ongeluk acht tot negen jaar soldaat te moeten *spelen*, ingevuld door een viertal jaar dienstplicht en nog een oorlog van meer dan vier jaar. De meesten onder hen hebben vreselijke veldslagen meegemaakt.



Een loting in 1906: let vooral op de gelukkige en ongelukkige loteling.

Prentkaarten

Over de loting zijn nu nog prentkaarten te vinden. Die kaarten werden verkocht om aan familie te laten weten of men een goed of een slecht nummer getrokken had. En tijdens de Eerste Wereldoorlog verschenen zeer veel pa-

triotische kaarten, met prenten van roemrijke soldaten, op de markt.

In 1938-1939 volgde een tweede mobilisatie en slimme jongens gaven al vlug nieuwe kaarten uit; deze keer ging het veelal om spotprenten. Men was bang voor een nieuwe wereldoorlog, maar wilde

dat niet toegeven. De schijn werd hooggehouden door het uitgeven van prenten met kaartspelers, voetballende pittoets, dansende rekruten, afscheidnemende geliefden aan de trein, aardappelen schillende soldaten, slapend de wacht houdende soldaten tussen het hooi en de ratten. Op die manier trachtte men er het beste van te maken, maar het zou allemaal niet baten.

Een volgende reeks verscheen in 1945. Deze keer werden soldaten in *battle-dress* afgebeeld.

Marine

Met de uitbouw van de zee-macht, nu gekend als de marine, werden mooie fotokaarten uitgegeven. Alle aspecten, zoals de kantine, de schepen en de daarbijhorende oefenen, kwamen aanbod. Het betrof allemaal zwart-wit kaarten. Nu zijn nog enkele kleurenkaarten in omloop. Ze zijn te koop op de marinebasis.

Zo kende elk tijdperk zijn eigen typische prentkaarten, die zowel de goede als de slechte kant van *de troep* lieten zien. Elk van die prentkaarten maakt deel uit van de geschiedenis van de *kleine Belg* en betekent voor velen van ons een herinnering aan de *soldatentijd*.



Een kaart uit de mobilisatietijd van 1939.