

# Lang verdwenen zaken

Als geboren en getogen iets oudere Oostendenaar is het dikwijls plezant voor de zoveelste keer een verzameling foto's en prentkaarten te bekijken en lang verdwenen zaken te herkennen. Jonge en nieuwe Oostendenaars kunnen de oude gebouwen die er nu niet meer staan, niet meer thuiswijzen, ook al waren ze in het centrum van onze stad gelegen.



Het Hotel Royal des Arcades op de hoek van de Langestraat en de Leopold II-laan (1905).

In de voorbije eeuw is heel veel afgebroken, gebombardeerd geweest of gewoonweg vernield dat men zich, zelfs als kenner van Oostende, moet afvragen waar dit gebouw, dat monument, een of

ander plein of een straathoek te vinden waren.

## Grote wijzigingen

Opsommen wat Oostende aan grote wijzigingen onder-

ging, is te veel. Denken we maar aan het Wapenplein, de Vissemarkt, de Vindictivelaan, het Marie-Joséplein en natuurlijk aan de honderden grote gebouwen

die afgebroken worden.

Toch komen we altijd terug om op sommige straathoeken te wijzen die men op een zichtkaart vindt en waarbij we wel even moeten nadenken waar die te vinden was.

Hierbij afgedrukt zien we het vroeger welgelegen Hotel Royal des Arcades. Het bevond zich op de hoek van de Langestraat en de Leopold II-laan. Dus vlakbij het huidig officieel bureau voor toerisme en het casino-kursaal. Let op het kleine terras, kant Langestraat.

## Comedieplein

De tweede foto is een afbeelding van het vroegere Comedieplein, nu Marie-Joséplein. We zien o.a. de charcuterie Belge, het café César à la Belle Vue, een winkel van corsetten en de apotheker Jos Schmidt. Rechts achter de bomen zien we de oude schouburg van Oostende. In het midden van het park bevond zich toen een mooie fontein.

Een verzamelaar van oude prentkaarten kent slechts één wachtwoord: kijken, kijken en nog eens kijken.



OSTENDE. — Place du Théâtre.