

Wie kent nog de 'poste-fixe'

Wie tot de oude garde van het politiekorps behoort, weet maar al te goed wat een „poste-fixe” was.

De „poste-fixes” waren plaatsen aangeduid in de stad waar tijdens de dag altijd een politieman het drukke verkeer moest regelen. Deze agenten moesten staan op plaatsen die men toen als zeer druk bestempelde en die men nu al als kalme straat zou beschouwen.

Knooppunten

Voor zover ik weet waren er maar drie kruispunten die men als „poste-fixe” gecatalogeerd had en dat waren Petit Paris, de kruising van de Koningsstraat en de Van Iseghemlaan en de oversteek van de Vindictiveleaan naar de Kapellebrug.

Gelegenheidsposte-fixes waren er natuurlijk ook wel, zoals op de dagen van de wedrennen op de hoeken van de Astridlaan. In de jaren '20 was er ook op de marktdagen een poste-fixe gestationeerd op de hoek van de Kapellestraat en het Wapenplein. Nu ziet men dat nog als de scholen uit zijn, langs de grote steenwegen. Toevallig of niet, maar het zijn bijna allemaal vrije scholen waar deze verkeersagenten geplaatst worden.

Gevaar

Met het plaatsen van verkeerslichten in onze stad verdwenen de poste-fixes uit ons straatbeeld. Nu zou het meer dan levensgevaarlijk worden om een dag lang een agent op een vaste verkeersplaats te zetten. Zo is voor de oorlog al eens een politieman omverreden aan Petit Paris. Ooit heeft de poste-fixe nabij de Kapellebrug in het water moeten springen om een drenkeling te redden. Nu moet men niet denken dat die agent daarom zo direkt gefeliciteerd werd, want de commissaris durfde nog te vragen: „Wie heeft u de toestemming gegeven om uw poste-fixe te verlaten en wat zou er gebeurd zijn



De door Oostendenaars destijds goed gekende poste-fixe op de hoek van het Wapenplein (circa 1925)



De poste-fixe met een witte helm op aan de hoek van de Kapellebrug en de Vindictiveleaan (circa 1952)

als zich daar tijdens uw afwezigheid een verkeersongeval had voorgedaan !”

Het is dan ook zoals de oude Vlaamse spreuk zegt dat men moeilijk voor zijn

schoonmoeder en de duivel tegelijk goed kan doen !

(Omer Vilain)