

Vroeger de buiten, nu de stad

Ettelijke keren heb ik reeds geschreven dat men uit de oude prentkaarten zoveel kan vernemen.

Zo is er ook een reeks kaarten van vòòr 1910 die uitgegeven werden als „Les environs d'Ostende”. Het zijn zeer mooie stukjes die bewijzen dat de fotograaf van het uitgevershuis een goed fotografisch oog had.

'De buiten'

Het zijn kaarten met de oogst, het ploegen, koeien in de weide, kudden schapen, ganzenhoedsters en andere beelden uit het landelijk leven. Het gaf de indruk dat Oostende naast de baden ook een landelijke gemeente was.

Nu, het is een feit dat ik vroeger koeien heb weten grazen in de Edith Cavellstraat, Stuiverstraat en Nieuwpoortsesteenweg en paarden in de Spaarzaamheidstraat en de Zwaluwenstraat. Daarbij waren de wijken Butterpit, Conterdam, Mariakerke en Vuurtoerenwijk zeker als de buiten te beschouwen.

De omgeving van Oostende

Natuurlijk kan men wel

twijfelen of de foto's wel in de omgeving van Oostende genomen werden.

Dat is heel juist, want dezelfde kaarten treft men soms met aanduidingen van zowel Knokke als van Oostende aan. Feit is dat zichtjes van zowel strand als van de buiten niet juist te identificeren zijn, doch moesten deze activiteiten hier niet bestaan hebben, dan had men die kaarten zeker niet uitgegeven.

Oogst

Soms komt men ook de oude, zeer schilderachtige zichtjes van Gistel tegen, waarop bij de afbeelding „Environs d'Ostende” te lezen staat. Gistel, Leffinge en Oudenburg waren dikwijls uitverkoren als tweede verblijf van voornamelijk Oostendse families. Vandaar ook die gezonde belangstelling voor het landelijk leven.

Nu we al een stukje buiten Oostende moeten gaan om een koe of een schaap te zien of om ergens een oogst te zien binnenhalen, dacht ik, met de oogstperiode in 't vooruitzicht, om daar met die oude kiekjes even aan te herinneren.

(Omer Vilain)

Environns d'Ostende

Après la Moisson



Na de oogst...



Ostende

Dans les Dunes - Au Pâturage.

Koeien nabij de duinen.