

Omer Vilain over de tijd van toen

Oostendse foto's van Engelsen

Soms treft men op rommelmarkten, spullenmarkten, snuffelmarkten, brocantemarkten of hoe je die markten ook wilt noemen, enkele oude foto's aan. En daartussen zitten er wel eens foto's door Engelse, Franse of Duitse toeristen genomen. Het zijn soms echte parltjes. Zo trof ik onlangs enkele foto's aan door een Engelsman genomen vòòr 1914.

'Ostend, in the park'

Eén van de mooiste daartussen is ongetwijfeld een foto van vijf kinderen op hun „piekebest" in het Leopoldpark. Op de keerzijde van de bruine foto staat in potlood geschreven „Ostend, in the parc".

Ik kan mij indenken dat de amateur-fotograaf bijzonder fier moet geweest zijn met het resultaat dat zijn toestel hem gaf.

De andere foto's waren het Kursaal, de zeedijk en het strand, maar de kindergroep in het park blijft mijn voorkeur genieten, vooral als men zit hoe ernstig ze het nemen om gefotografeerd te worden. Misschien waren het wel Oostendse kinderen. Wie zal het zeggen?

(Omer Vilain)



Foto boven: Kinderen in het Leopoldpark (circa 1910)

Foto onder: De koetsier nabij het kursaal (circa 1910)