

# Avontuurlijke zeetochtjes

Nu Oostende Lines kampanje voert om passagiers aan spotprijzen dagtrips te laten maken tussen Oostende en Ramsgate is het in deze rubriek gepast te herinneren aan dergelijke avontuurlijke zeetochtjes anno 1900. Deze toeristische ontluiking van „een dagje op zee” werd door de spotpers aangegrepen om de pleziervaarders op de korrel te nemen.

Handige tekenaars van spotkaarten wisten deze zeezieke toeristen in alle vreselijke toestanden uit te beelden. Velen braakten hun hart en ziel uit, anderen hingen over de reling of moesten ondersteund worden voor zover ze nog niet ergens, bijna zieltoegend op het dek lagen. Tussen hen stond, in de grootste onverschilligheid, de kapitein, als een echte zeebonk met een ferme pint in zijn hand. Elders stond een ander bemanningslid en ondersteunde een vrouw terwijl een jonge scheepsmaat een braaktasje aanreikte.

Voor hen die het eens meegemaakt hadden was het waarlijk het avontuur van hun leven en het was soms voldoende om nooit meer op een plezierboot te stappen.

Ook andere kaarten werden uitgegeven, vooral om met de baders en de meestal dikke baadsters te spotten. Men zag hen in allerlei houdingen en situaties op het strand, in de golven of in de badkabinen. In feite waren het steeds de toeristen zelf die dergelijke karten verstuurden om met hun onfortuinlijke soortgenoten te spotten.

Hierbij laten we een paar kaarten zien, die in Oostende verkocht werden, maar in 1913



Let op de pintelierende zeebonken



Wie kan het matroosje nog helpen ?

in Duitsland gedrukt waren en die hoogstwaarschijnlijk ook

in andere Europese badplaatsen verkocht werden. Ze wer-

den tussen 1913 en 1914 alhier verkocht. (Omer Vilain)