

„Miliciens” : het einde van een tijdperk

Vorige week konden we vernemen dat de laatste miliciens onder de wapens werden geroepen. Gedurende jaren, sedert het ontstaan van België werden er jongens opgeroepen om hun militaire dienstplicht te vervullen. Heel erg was het voor de Eerste Wereldoorlog, toen de „Loting” plaatsvond. Wie er ingeloot was moest soldaat worden, wie werd uitgeeloot, was voor heel lang een sukkelaar. Er waren ook de twijfelaars, die moesten geluk hebben dat er niet te veel gebrekkigen, geestelijken, e.d. die er ingeloot waren, niet binnen moesten en door één van de twijfelnummers ingenomen werd. Ze moesten in die tijd 3 à 4 jaar dienstplicht doen, naargelang ze bij de cavalerie of het voetvolk werden opgeroepen. Dit was voor veel jongens en hun ouderlijk gezin een

ramp, want geen inkomen hebben en kwasi geen soldij krijgen was 3 à 4 jaar militaire armoede. Ouders die veel geld hadden konden één die er uitgeeloot was afkopen om de plaats van hun zoon in te nemen. Zo kwam de spanning tussen arm en rijk nog meer tot uiting.

Met het uitbreken van de oorlog kwam een einde aan de loting, maar sommigen hebben toch 8 jaar soldaat moeten spelen (4 jaar dienstplicht en 4 jaar oorlog!).

De dienstplicht werd later teruggebracht tot 9, 10 of 12 maanden en na de 2de Wereldoorlog was dit bijna steeds 1 jaar, doch gedurende een periode was het toch 2 jaar. Dit was lang en kon bij de uitbouw van een carrière een nefaste rol spelen, wat sommigen deed opperen dat de vrouwenbewe-



Miliciens aan het dekschrobben



Het opleidingscentrum in Sint-Kruis Brugge

ging toen wel gelijke rechten eiste, maar niet eiste om miliciens in hun rangen te hebben!

Oostende heeft als garnizoenstad vroeger (in de 19de eeuw) het Eerste Linieregiment gehad, later werd het het 3de Linieregiment om tenslotte een zeemachtsskazerne te worden.

Wat de zeemacht betreft hebben heel wat miliciens bijna een halve eeuw lang jaarlijks het opleidingscentrum in Sint-Kruis Brugge moetenervoegen. Nadien kwamen ze op één of andere zeemachtbasis of zeemachtsschip terecht.

Dit is dus weeral het zoveelste hoofdstuk dat wordt afgesloten, al menen sommigen dat een jaartje dienstplicht met een ferme „dril” heelwat hooligans zou afkoelen.

(Omer Vilain)