

Oostendse gazettewinkels

Voor vele Oostendenaars spreekt het nog tot hun verbeelding als ze het over de oude krantenwinkels - op z'n Oostends „Gazettewinkels” hebben. Hun krantenwinkel was het centrum van hun belangrijkste vrijetijdsbezigheid: lezen. Toen er nog geen radio, laat staan televisie bestond, was het dagblad voor iedereen een onmisbaar iets.

Vermits er zeer veel vreemde toeristen in Oostende kwamen die hier soms weken verbleven, was het ook niet te verwonderen dat er zoveel buitenlandse kranten in de gazettewinkels van het stadscentrum verkocht werden.

Aan de winkel van Devriendt in de Adolf Buylstraat kon men de grote reclames van „The Daily Chronicle”, „The Daily Mail”, „The Times”, „The Daily Herald” of „The Westminster Gazette” zien prijken. In de dertiger jaren was er zelfs een dagelijks vliegtuig dat in Steene uit Londen arriveerde met de kranten.

Voor de gewone Oostendenaar was het bezoek aan zijn gazettewinkel ook steeds een echt gebeuren. Bij de bekendste waren o.a. de „A.B.C.” of de gazettewinkel van André Boussy in de Kapellestraat. Deze man wist in het bombardement van mei '40 zijn huis te redden door onverschrokken op het dak van zijn woning de brandbommen naar beneden te werpen en zelf te blussen.

Langs de Alfons Pieterslaan, op de hoek van de Veldstraat, nu Jules Pourquetstraat was er de gazettewinkel van moeder Degryse. Deze meer volkse winkel was zeer befaamd. Men vond er van alles. Tot tweedehandsboeken toe. In mijn kinderjaren heb ik er tientallen kinderboekjes van Abraham Hans gekocht. Het was een winkel die laat open was, ook op zondag. Later kwamen er nog twee gazettewinkels van Degryse bij die uitgebaat werden door zonen van moeder Degryse, namelijk langs de Torhoutsesteenweg en in de Vlaanderenstraat.

Natuurlijk waren er nog veel



De oude winkel van François Devriendt in de Adolf Buylstraat



De verdwenen winkel van mevrouw Degryse op de hoek van de Alfons Pieterslaan en de Veldstraat.

andere, meestal kleinere krantenwinkels, die de inwoners van hun wijk als cliënteel hadden. Ze waren en zijn onmisbaar voor het dagelijks leven van de

mens.

Dikwijls denk ik nog terug aan die oude, gezellige gazettewinkels, terwijl de hedendaagse winkels nu door sommigen als

lottowinkels aangeduid worden en „wat zouden we zonder onze dagelijkse gazette zijn?” zingt Willem Vermandere.

Omer Vilain