

Omer Vilain over de tijd van toen

Nog de Hofstraat

Ongewild kan er met mijn wekelijkse rubriek „over de tijd van toen” één en ander mislopen. Dit was dan ook het geval met mijn bijdrage over de Hofstraat verschenen in „De Zee-wacht”

Nog maar net was de krant uit of Milo, een oud-politica-gent, wees me erop dat de Music Tower niet in de plaats van het „Hôtel de l'Aviation” was gekomen, waar hijzelf nog had gewoond, maar wel juist naast de deur waar nu een flatgebouw staat.

Verder kreeg ik een vriendelijke en goed gedokumenteerde brief van de huidige uitbaters, de heer en mevrouw Descheermaecker - Van den Broucke, van „Hotel Pacific”. Ze waren erover verwonderd dat ik hun hotel, dat in 1928 was verbouwd door de toenmalige eigenaar René Van Glabbeke, in mijn stukje niet had vermeld.

Deze mensen hebben natuurlijk gelijk. Mijn excuses dan ook voor deze nalatigheid. De oorzaak hiervan is het feit dat ik me bij het schrijven te veel heb laten leiden door de „Annuaire Commercial d'Ostende” van het jaar 1932. In dit jaarboek werden voor de „Rue du Jardin” slechts de volgende namen genoemd : nr. 7 Verbrugge ; nr. 11 Provoost ; nr. 13 Desmet en op de nummers 25-27 het „Pension Glenmore”. Waarom het „Hôtel Pacific” niet in deze commerciële brochure werd opgenomen, is mij echter onbekend.

Petanquestraat

Onlangs hoorde ik nog een mooie anekdote aangaande de Hofstraat. In de maand juni lag de Hofstraat, door wegeniswerken, volledig open (eigenlijk

zijn die nog steeds niet helemaal voltooid). Zo gebeurde het dat op een mooie dag de inwoners van de straat tot heel laat in de avond een onafgebroken klik-klak-geluid dienden te aanhoorden. Toen de inwoners van de Hofstraat uiteindelijk op zoek gingen naar de oorzaak van dit geluid, moesten ze tot hun verbazing vaststellen dat een groep petanque-spelers hun geliefde sport in de opengebroekn straat aan het beoefe-

nen waren. Het moest wel lukken dat er in die periode in Oostende een internationaal pétanquetornooi werd georganiseerd en de spelers die in de Hofstraat logeerden, vonden de zandlaag van onder de uitgebroken kasseien blijkbaar een ideale plaats om zich nog wat verder te oefenen voor de matches van 's anderendaags !

Omer Vilain



Het Hôtel Pacific gefotografeerd in 1937.