

# 60 jaar „Badenpaleis”

Als laatste in de serie 'palaces', paleizen of andere grote toeristische konstrukties werd in 1933 het **Thermaal Instituut** -in de volksmond steeds „het **Badenpaleis**” genoemd- voor het publiek geopend.

Het was altijd een onderdeel geweest van de grootse urbanistische plannen voor Oostende van koning Leopold II om naast een zwembad en een groot museum voor schone kunsten ook een **thermaal paleis** te laten bouwen. Dat paleis zou achter de **Koninklijke Galerijen** gebouwd moeten worden.

Het overlijden van koning Leopold in 1909 en de oorlog 1914-18 zetten bijna definitief een punt achter deze grote voorzieningen. Toch werd het plan om Oostende uit te bouwen tot geneeskundig kuuroord in de twintiger jaren weer opgerakeld.

Na veel gemeenteraadszittingen en ongelooflijk veel palabers werd in 1931 dan toch de start gegeven voor de bouw van „het **Badenpaleis**” dat naast een zwembad ook besjikte over een hamman, een hotel en een bron met mineraal water.

Het zwembad werd konstant voorzien van gezuiverd zeewater.

Duizenden leerlingen uit de Oostendse lagere en middelba-



Een luchtfoto van het „Badenpaleis”, kort na de Tweede Wereldoorlog.

re scholen hebben in het **Badenpaleis** zwemles gekregen. De „**Ostend Swimming Club**” beleefde gouden jaren. Twee Oostendse meisjes werden er opgeleid tot Belgische kampioenen en schreven er rekords op hun naam. Ik heb het over **Fernanda Caroen** en **Yvonne Vander Kerckhove**. Hun selektie voor de **Olympische Spelen** van 1940 in Japan viel letterlijk

door de oorlog in het water.

### De **Albert I-bron**

De bron **Albert I** deed in een bijzonder lokaal het **mineraal water** van meer dan 360 meter diep opspuiten.

De inwijding van het **Thermaal Instituut** had plaats in 1933, in aanwezigheid van **Koning Albert I** en **Koningin Elisabeth**.

In datzelfde jaar werd de **Generaal Jungbluthlaan** omgevormd tot een grootse **macadambaan**. Het was de eerste „geteerde” straat van Oostende. Jarenlang noemden de Oostendenaars de **Jungbluthlaan** „de **Terrebaan**”. Maar na het overlijden van **Koningin Astrid** in 1935, kreeg „de **Terrebaan**” de naam van de betreurde vorstin. De benaming van **Generaal Jungbluth** werd gegeven aan een straat op de **Sint-Janswijk**.

In 1980 scheelde het niet veel of de **Thermen**, met het hotel, werden afgebroken om plaats te maken voor nog maar eens flatgebouwen en een nieuw hotel.

Toen de **Kommissie voor Monumenten en Landschappen** negatief advies uitbracht werd het **Badenpaleis** in volle glorie hersteld. De **Albert-I bron** bleef evenwel gesloten en kan nu zelfs geen water meer leveren, gezien de pomp een jaar geleden honderd meter diep is gevallen.

In juni a.s. zal het 60 jaar geleden zijn dat het „**Badenpaleis**” op luisterrijke wijze geopend werd en alles laat vermoeden dat deze verjaardag dit jaar herdacht zal worden.

Omer Vilain



Marco — Ostende. — Résidence Royale. Brux. — Palais des Thermes

La Reine, Le Roi, Le Bourgmestre d'Ostende

Koning **Albert** en **Koningin Elisabeth** verlaten het plechtig geopende „**Thermaal Instituut**”. (1933)