



Het pas gebouwde politiebureau op het Hazegras in 1905. Het werd in 1955 afgebroken. Let op de mooie zeemeermin op het uitkijktorentje.

Omer Vilain over de tijd van toen

Verdwenen politiebureaus

Men hoort dagelijks praten over het ongelooflijke aantal baldadigheden, vechtpartijen en inbraken die er in alle wijken van de stad gebeuren. Wat men er vergeet bij te zeggen is dat er vroeger minstens zoveel wandaden werden gpleegd als nu. Men was zelfs gedwongen om op alle politiebureau's een nachtdienst te installeren. In die tijd diende alles weliswaar te voet te gebeuren, doch iedere zondag waren er vechtpartijen op het Hazegras of in de wijk van het oud hospitaal. Niet te verwonderen als men weet dat deze twee wijken elk over een achttal stamzalen beschikten. En vroeger werd er niet alleen met de blote vuist gevochten -jongeren van de ene wijk tegen die van de andere maar er werd ook opgebokst tegen vissers en zeelieden opge-

bokst- maar er werden ook geregeld messengevechten gemeld.

Verder waren allerhande baldadigheden schering en inslag. Bij de aanleg van nieuwe wijken, zoals het Hospitaalkwartier rond 1880, werd er regelmatig melding gemaakt van ingegooide ruiten. Dronkenschap was bijna steeds de oorzaak.

Voor de loting voor de militieplicht moesten de Mariakerkenaaars jaarlijks naar het Sas. Ook dit veroorzaakte jaarlijks terugkerende vechtpartijen. Om dat te vermijden werd beslist dat men de lotingen onder politiebewaking heen en terug zou begeleiden.

Overal politie

Bij de uitbreiding van de stad zag men ook overal politiebureau's verschijnen. Het bekend-

ste bureau was wellicht wel dat van het Hazegras. Het was een sierlijk gebouw dat uit 1905 dateerde en in 1955 afgebroken werd.

Het politiebureau van het Hospitaalkwartier was gelegen waar nu de school voor paramedische beroepen staat, op de hoek van de Leffingestraat en de Edith Cavellstraat. Daar was ook het dodenhuisje, of zoals men het op zijn Oostends zei: „De Morre”, wat van het Frans „La Morgue” kwam. Daar was ook de plaatselijke gevangenis gevestigd. Heel wat vechtersbazen en baldadigaards hebben er een nachtje geslapen. En wellicht zal het voor een buitenstaander erg zonderling hebben geklonken als de Oostendenaars zeiden dat iemand alweer in „de Morre” geslapen had.

Niet meer mee met de tijd...

In mei 1940 werd het politiekantoor aan het Leopold I-plein omgevormd tot hoofdpolitiebureau, dit ter vervanging van het hoofdbureau dat steeds in het stadhuis -toen nog aan het Wapenplein gelegen- ondergebracht was geweest. Dat stadhuis brandde evenwel in 1940 af. Het hoofkantoor van de politie is tot ongeveer 1959 op het Leopold-I-plein gebleven.

Toen Mariakerke nog een zelfstandige gemeente was (tot 1899), had het ook een eigen politiebureau in de Aartshertogstraat. Dit gebouw bestaat nog steeds. Het werd later „Pension Mon Rêve”. Een nieuw politiebureau werd samen met de Ver-

camerschool gebouwd op de hoek van de Northlaan en de Nieuwpoortsesteenweg.

Van juist vòòr de oorlog tot enkele jaren erna was er ook een politiekantoor op het Sint-Katharinaplein.

Nu bestaan er nog steeds wijkbureau's op Mariakerke en de Vuurtorenwijk, doch die hebben niet meer dezelfde functie als vroeger.

Terloops. Weet u dat in het

Stedelijk Organiek van de Politie nog steeds te lezen staat dat de vrijwilligersbrigade gevestigd is in het bureau van het Sint-Katharinaplein!

Omer Vilain



Het politiebureau van de vroegere gemeente Mariakerke in de Aartshertogstraat. Later werd het „Pension Mon Rêve”.