

De Jozef II-straat

De eerste brede straat die Oostende kende is ongetwijfeld de Jozef II-straat. Op oude plannen vindt men die straat niet terug. Het is maar wanneer bij dekreet van Jozef II de uitbreiding van Oostende toegestaan werd dat men de vestingsgracht aldaar mocht dempen. Een nieuwe verdediging werd aangelegd voorbij het Hazegras. De vrijgekomen gronden werden als bouwgrond gebruikt en het eerste deel naar het Hazegras toe zou enkele jaren later dienen om de drie dokken te graven. Het hogervermeld dekreet van 7 juli 1781 had voor gevolg dat men een eerste brede straat in Oostende kreeg. Men vond het heel natuurlijk de straat als dank aan de Keizer zijn naam te geven. Doch wanneer het Oostenrijks bewind een einde had genomen werd het omgedoopt tot Sint-Jozefstraat. Dit duurde maar enkele jaren. In de volksmond spraken nog enkele Oostendenaars na anderhalve eeuw nog van de Sint-Jozefstraat. Men kan zeggen dat het een gewone straat is en toch zijn er heel wat bekende huizen geweest. Om maar enkele te vernoemen. In nr 7 kwam het eerste Belgische voetbalpronostiekbureau tot stand onder de benaming „The Anglo-Belgian Gazette” (de stadsbibliotheek van Oostende bezit een bijna volledige verzameling van deze krant), in nr 21 was het hotel „Ons Huis” met een druk bezochte vergaderzaal. Op de hoek van de Kapellestraat was de eerste Oostendse sportwinkel „Machiels” en in nr 47 was een dactyloschool.

Aan de overzijde met de parenummers was het gekende café „Monico” met in dezelfde rij de „Bank van West-Vlaanderen” (dit zou later het mooie huis van dr. Merlevede worden). Daarnaast de drukkerij van het vroeger gemeenteraadslid Vervaeke. Op de hoek van de Kapellestraat stond het Hôtel Britannique en op de hoek van de Sint-Pietersstraat het befaamde pensioenhuis „Leune”.

Jarenlang heeft ook de kusttram door de Jozef II-straat gereden. Deze tram kwam van De Panne, reed door de Jozef II-straat om langs de Vindictivelaan



De Jozef II-straat richting Leopoldpark met rechts de drukkerij Vervaeke en de Bank van West-Vlaanderen (circa 1928)



Het Kosthuis Leune op de hoek van de Jozef II-straat en de Sint-Pietersstraat (circa 1930)

en de H. Serruyslaan terug naar De Panne te rijden.

Zo heeft iedere straat zijn kleine geschiedenis. Dit stukje draag

ik op aan Lia Timmermans (mevrouw L. Aspeslagh), dochter van Felix Timmermans, die al meer dan 45 jaar in de Jozef II-

straat woont en één van onze eerste gekende vrouwelijke letterkundigen is.

Omer Vilain