



155

OSTENDE. — L'Hippodrome Wellington et l'Entrée du Royal Palace.
Wellington Race-Course and Entrance of the Royal Palace.

JND
Jhol

Paarden en ezeltjes nabij de paardenkoers en het majestueuze Palace Hotel. (Circa 1900)

Paarden en ezeltjes op het strand

Samen met de badkarren op het strand verschenen vroeger ook de paarden en ezeltjes op het strand. Zij werden in de vorige eeuw gebruikt om van kustgemeente tot kustgemeente een strandwandeling te maken.

Met de jaren verdwenen de paarden en waren het nog juist de ezeltjes die met kinderen in hun zadel van golfbreker tot golfbreker en terug een tochtje maakten. Soms waren er ook kleine wagentjes aangespannen. De eige-

naars die de ezeltjes menden waren meestal stalmelkers, die het seizoen niet als koetsier deden, maar als verhuurder van kleine lastdieren. In de gouden jaren stonden er in Oostende tientallen ezeltjes, maar ook in Wenduine en vooral ook in Blankenberge en Heist waren er heel veel.

We menen te mogen schrijven dat in het hoogseizoen vóór 1914 zeker een paar honderd ezeltjes op het strand en langs de duinen

te huren waren.

Dikwijls hadden de badgasten medelijden met die dieren die urenlang in de brandende zon langs de vloedlijn moesten stappen.

Heel wat foto's en prentkaarten werden van deze typische strandfolklore-gebeurtenis gemaakt.

Na de tweede Wereldoorlog zag men nog ezeltjes en pony's op het strand. De bekende familie Knockaert uit de Timmerman-

straat heeft dit seizoenberoep jarenlang nog als bijverdienste gedaan. Ook hadden ze een stel van die lieve dieren in Middelkerke.

Doch ook de tijd van de ezeltjes ging voorbij. Men verhuurde meer „billewagens" (die geen haver hoefden te eten in de winter) of de kinderen werden al vroeg naar manèges gevoerd. Het spontane strandgebeuren, zelfs voor de allerkleinsten ging voorbij...

(Omer Vilain)



Cher Père
 nous avons bien
 soupe et bu la
 dernière bouteille
 de champagne!
 Osons à présent
 un toast à la
 Santé:
 Angelis
 Georges
 Jean
 Matje
 Oscar
 Lily
 Emma
 W. Laurier

Een klein gespan op het strand nabij het Koninklijk Chalet. Deze kaart werd in 1902 verzonden en de afzenders schrijven dat ze goed gesoupeerd hebben en een toast op de gezondheid van de geadresseerden uitgebracht hebben.



Nog één van onze laatste verhuursters van ezeltjes op het strand. Let op het schaapsvel dat men op de rug van de ezeltjes aanbracht om de benen van de jonge ruitertjes te beschermen. (Circa 1950)