

Historiek van het Mijnplein

Geen plein heeft een grotere geschiedenis dan het mijnplein, waar men nu aan de bouw van een ondergrondse parking begonnen is. Na het driejarig beleg van Oostende (1601-1604) kwam er zich een eerste kloosterorde vestigen in Oostende. Op de puingronden bouwden zij een klooster, een kapel en beschikten tevens over een grote tuin, die ongeveer overeen kwam met het huidige plein. Dit was tussen 1632 en 1635.

Toen de Franse troepen op het einde van de 18de eeuw ons land binnenvielen, werden de Capucijnen verjaagd. Hun klooster en kapel werd leeggeroofd. De Capucijnen kwamen na het vertrek van de Fransen in 1815 niet meer terug.

Daar Oostende over geen eigenlijke plaats beschikte om de aangevoerde vis te veilen of te „mijnen” werd het plein het mijnplein, tot men in 1877 aan de Visserskaai een nieuwe vismijn bouwde. Van dan af werd het plein „d'Oede Mijne” genaamd, in tegenstelling met de nieuwe mijn, die op haar beurt in 1934 vervangen werd door een nieuwe aan de overzijde van de haven. Van dan af werd het oude mijnplein gebruikt voor textielstoffen (vandaar dat vele oude Oostendenaars nog spreken van de „goedmarkt”), huisgerief en vleeswaren. In 1905 werd op een deel van het plein een overdekte vleesmarkt gebouwd. De slagers konden daar van 7 tot 13 u. verkopen op de drie marktbanken. Ieder had zijn eigen afgesloten stand, die ze om 13 u. afsloten. Veel van die slagers behoorden tot de „kutters”, komende van Koekelare en omliggende.

Langs de Capucijnenstraat stonden ook nog een paar huizen, die evenwel, zoals de overdekte vleesmarkt, erg geteisterd waren door de 2de Wereldoorlog en na de oorlog werden afgebroken.

Buiten de markten die er gehouden werden, was er ook nog de jaarlijkse kermis, waar meestal één van de 3 cirkussen (Semay, Dejonghe en Demunck) hun grote tent opsloegen. Alle scholen trokken daar in oktober met hun klassen naar toe.



De overdekte vleesmarkt met het sierlijke torentje (circa 1906)

Het begin van de basketbalsport in Oostende begon weliswaar op het Wapenplein. Toen er meer volk op afkwam werd de O.B.B.C. (Ostend Basketball Club) opgevolgd door het K.V.G.O. Toen ze als 1ste Klasseclub niet meer in weer en wind mochten spelen, verhuisden ze naar de Albert Hall (oud-station, waar later Delhaize gebouwd werd).

Dus van vismijn, naar markt, sportterrein en sinds geruime tijd parking, het Mijnplein heeft reeds een hele geschiedenis achter de rug.

Daarbij ben ik ervan overtuigd dat men nog heel wat zaken zal ontdekken in de ondergrond van het plein. Daarvoor hebben het Beleg van 1601-1604, de beschietingen van 1706 en 1775 en de twee Wereldoorlogen gezorgd. Wie weet heeft een deel van de tuin in de tijd van de Capucijnen niet gediend als kloosterkerkhof ! Afwachten maar.

(Omer Vilain)

Museumconcert

Het is zondag 20 november dat er om 11 u. wordt gemuseeerd in het Provinciaal Museum aan de Romestraat in Oostende. Micheline Dumortier (gitaar) en Paul Malfait (viool) interpreteren werk van Villa-Lobos, Piazzolla en Armand Coeck. Iedereen welkom.



De oude Capucijnenkerk vòòr de renovatie in de zestiger jaren. We waren nog in de tijd van de gaslantarens (circa 1925)