

Omer Vilain over de tijd van toen

# Prinses Marie-José

Tijdens de glorieperiode van Oostende, waarmee we de 30 jaar die de Eerste Wereldoorlog voorafgingen, bedoelen, verbleven hier geregeld heel veel grote personiteiten.

In het jaar 1906 besloten koning Albert en koningin Elisabeth dat hun derde kind in Oostende zou worden geboren. Dit zou niet in de koninklijke chalet gebeuren, wellicht om niet koning Leopold II voor de voeten te lopen. Op 4 augustus schonk koningin Elisabeth in villa Osterrieth — een prachtig gebouw dat enkele jaren geleden, zoals zovelen, werd afgebroken — gelegen op de hoek van de Zeedijk en de Northlaan, het leven aan een dochter, prinses Marie-José.

## Lastpost

Toen het nieuws van de geboorte bekend geraakte, werd besloten 's avonds een fakkeltocht met muziek te houden. Het stadsbestuur besloot ook het plein, waar de oude schouwburg werd afgebro-



Edit. H. Bestels, 129, rue Rogier, Brux.

## Herinneringskaart aan de prinselijke geboorte in villa Osterrieth.

ken, en dat de naam Schouwburgplein (ook wel Comedieplein genaamd) droeg, om te dopen tot Marie-Joséplein naar de pas geboren prinses.

Er zijn enkele anekdotes gekend over de kinderjaren van Marie-José die haar in een niet al te goed daglicht stellen. Ze werd soms als een moeilijk kind bestempeld dat graag pestte. In zekere zin was dit begrijpelijk, vermits ze twee oudere broers had die

hun zusje als een lastpost aanzagen.

Marie-José speelde veelal alleen. Zo ook als de familie na de dood van Leopold II regelmatig in het koninklijk chalet verbleef. Ze speelde veel met een hoepel in de tuin en liep daarbij geregeld voorbij de wacht. De soldaat van wacht moest dan telkens zijn geweer schouderen en salueren. Marie-José liep zoveel keer voorbij tot de piot er de

brui aan gaf. Ze ging zich vervolgens bij haar vader beklagen. De officier van wacht werd hierop bij de koning ontboden. De officier ging op zijn beurt uitleg vragen aan de soldaat die hem vertelde dat hij al zoveel keer na elkaar had moeten groeten. Toen de officier rapport uitbracht bij de koning, gaf deze order om Marie-José tijdens haar spel niet meer te salueren.

## Kinderjaren

Prinses Marie-José was een groot kind, dat na een paar jaar bijna zo groot was als haar oudere broer prins Karel.

Toen de Duitsers ons land in 1914 — Marie-José was toen acht jaar — binnenvielen, werden de drie prinses naar Engeland overgebracht, waar ze in Engelse pensionaten verbleven. Tijdens de vier jaar durende oorlog maakten ze geregeld de oversteek naar De Panne waar hun ouders, koning Albert en koningin Elisabeth verbleven. Zo gingen de kinderjaren van Marie-José voorbij.

Na de oorlog kwam de prinses nog wel enkele keren terug naar haar geboortestad, maar haar echte kinderjaren waren voorbij.



J. Karel, Ostende.

De vijfjarige Marie-José voor een badkar op het strand van Oostende.