

Omer Vilain over de tijd van toen

Van Schouwburgplein naar Marie-Joséplein

De grote werken aan en rond het Marie-Joséplein naderen hun voltooiing. Een ideale gelegenheid om terug te gaan in de tijd en uit te zoeken hoe het plein er in het begin van de jaren 1900 uitzag. Toen heette het plein nog *Schouwburgplein*.

Het Marie-Joséplein is nu nog een werf, maar als alles verder volgens plan verloopt, zal het eind juni volledig uit zijn *as* verrijzen.

Het plein heeft al een hele geschiedenis achter de rug. Het maakte het begin van de glorieperiode van de Koningin der Badsteden mee, met als voornaamste gebouw op het plein de Koninklijke Schouwburg. In de beginjaren van de 20ste eeuw werd het theater afgebroken en verrees in de Van Iseghemlaan een veel grotere schouwburg met veel meer mogelijkheden.

Bouchery

Na de afbraak van de schouwburg werd op dezelfde plaats het eerste appartementsgebouw van Oostende neergepoot. Vele Oostendenaars herinneren zich nog het gebouw Bouchery die de naam van de bouwheer en eigenaar droeg. Ook dit bouwwerk verdween enkele jaren geleden onder de slopershamer. Daar is intussen een nieuw appartementsgebouw verrezen.



Het Schouwburgplein in 1902 met de Koninklijke Schouwburg.



De tramhalte aan het gebouw van Bouchery in 1910.

Ook het centraal gelegen net als het tramhuisje dat al parkje heeft al enkele gedaante-voor de derde of vierde keer veranderingen ondergaan, verbouwd wordt.



De sierlijke fontein in het parkje werd rond 1930 weggenomen.

Fontein

Toen men het borstbeeld van August Beernaert, Oostends politicus, minister en gewezen Nobelprijswinnaar van de vrede, van een hek van kunstsmeedijzer wou voorzien, moest een fontein met sierlijke vrouwenfiguren de plaats ruimen. Dit kunstwerk werd naar het Conscienceplein, nabij de gelijknamige school, overgebracht, waar het door de zoveelste administratieve beslissing van een *verlichte stadhuisgeest* werd weggenomen om voor eeuwig te verdwijnen en vergeten te worden.

En ook de tram verdween bijna uit het stadscentrum, toen enkelen dat wel een goed idee vonden. Gelukkig is het niet zo ver gekomen en heeft men er ook nu naar gestreefd de tram in de beste omstandigheden langs het Marie Joséplein, tot 1906 bekend als het Schouwburgplein, te laten passeren.