

Omer Vilain over de tijd van toen

De strijd van luitenant Victor Billet

Onlangs verscheen een heel interessant werk over *De strijd van luitenant-ter-zee Victor Billet*, (mis-kend) stichter van de *Belgische militaire marine*. Het werk is geschreven door Georges, de zoon van Oostendenaar Victor Billet.

Van het proefschrift tot het behalen van het diploma van gegradueerde in de bibliotheconomische en bibliografische wetenschappen dat wij destijds in Brussel hebben afgele-

verd, belande ook een exemplaar op het ministerie van Verkeerswezen. Wat later kregen wij vanwege de directeur van deze dienst een kleine omslag met een reeks foto's met de vermelding: *La pêche à Terre Neuve*, zonder verdere uitleg. We begrepen niet goed waarover het ging en wat de foto's en de vermelding met België te maken hadden.

Verrassing

Groot was onze verrassing toen we in het boek van Georges Billet over de strijd van zijn vader enkele van deze foto's zagen afgedrukt staan.

In zijn boek wijdt Georges Billet een hoofdstuk aan het verblijf van zijn vader in Saint-Malo, waar hij met de *Zinnia* in 1936 was aangekomen. Luitenant Victor Billet



Victor Billet (midden) voer in 1937 mee met het hospitaalschip *Saint Yves*.



Oostendenaar Victor Billet in gezelschap van Dr. Lemarchand, de geneesheer van de *Saint Yves*.

maakte er kennis met de Franse Newfoundlandvaarders die in de noordelijke zeeën op kabeljauw visten. Hij vroeg en bekwam toelating om in te schepen in het hospitaalschip *Saint-Yves* dat de grote vloot verzegelde.

Victor Billet, die nadien op verschillende staatsschepen voer en nadien ook op pakketboten, kwam in mei 1940 in Engeland terecht.

Luitenant Billet was voorstander van een Belgische zeemacht en stichtte een marine-eenheid. Hij kwam echter in botsing met de Belgische overheid die in Londen de belven gaf.

Fregatschip

Victor Billet voerde een hodeloze strijd en maakte ten-

slotte de overstap naar een Britse torpedojager. Bij de raid op Dieppe op 19 augustus 1942 was hij een van de enige Belgen die daaraan deelnamen. Hij zou er evenwel sneuvelen. Victor Billet liet een vrouw en drie kinderen na.

Jarenlang werd over hem heel weinig gesproken. In 1947 kocht de toenmalige zeemacht, nu de marine, van de Verenigde Staten een fregatschip, de F910, dat gedoopt werd als *Victor Billet*.

Aan al wie van de zee en vooral van de maritieme geschiedenis van ons land houdt, kunnen wij het boek *„De strijd van luitenant-ter-zee Victor Billet* ten zeerste aanbevelen. Het is tevens rijk geïllustreerd.