

Omer Vilain over de tijd van toen

# Over de Albertschool

Op de huidige lijst van voorstel tot het beschermen van gebouwen en monumenten staat de Albertschool die gebouwd werd op het einde van de 19de eeuw en een belangrijke rol heeft gespeeld in het Oostendse onderwijs. Ofwel ging men naar de Albertschool ofwel naar het *Klein College*.

De Albertschool in de Ooststraat was meer dan 100 jaar de school van de middenstand. De meest begoede burgerij stuurde er haar zonen naar toe.

## Roots van Koninklijk Atheneum

Het was ook in de Albertschool dat het Koninklijk Atheneum in de beginperiode van deze onderwijsinstelling gevestigd was. En vermits in



Na de bombardementen van mei 1940 had men een goed zicht op de Albertschool van in de Kapellestraat.

het begin van de jaren twintig in de middelbare scholen uitsluitend Franstalig onderricht werd gegeven, sprak men toen van *le petit Athenée*.

In 1901 werd voor het Atheneum een school gebouwd in de Leon Spilliaertstraat. En de Albertschool werd opnieuw een school uitsluitend voor lager onderwijs. Tot vandaag is dit gebouw in de Ooststraat, nabij de Kapellestraat, nog steeds in gebruik.

## Avonturen

De Albertschool heeft al

heel wat avonturen beleefd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden er op zeker ogenblik Engelse krijgsgevangenen in ondergebracht. De Duitsers die een drukkerij hadden in Oostende, gaven daar zelfs een prentkaart over uit. In een latere fase van deze oorlog trof een obus een klein deel van de school.

Toen de grote bombardementen in mei 1940 de Kapellestraat en omgeving troffen, bleef de Albertschool gelukkig gespaard en tot de heropbouw van de gebouwen in de

Ooststraat en de Kapellestraat kon men de mooie gevel van de Albertschool al van ver bewonderen.

## Statig

De Albertschool was een statig gebouw dat symbool stond voor geleerdheid en dat ook uitstraalde. Wie er nu voorbijloopt, let er niet eens meer op.

Hopelijk zullen de Oostendenaars na een eventuele bescherming weer eens oog hebben voor de statige Albertschool.



Een beeld uit 1917: Engelse krijgsgevangenen verzameld op de speelplaats van de Albertschool.