

Omer Vilain over de tijd van toen

Een nieuwe stenen bank

Sinds mensenheugenis, meer bepaald sedert 1905, stond in de Koninginnelaan, bijna ter hoogte van het sportcentrum, een prachtige stenen bank, die zelfs als een monument mocht worden beschouwd.

Op een maandagochtend, begin de jaren '70, kwam een bulldozer aangereden in de Koninginnelaan en maakte de stenen bank langs de Koninginnelaan gelijk met de grond. In een uurtje was de klus geklaard en behoorde een prachtig monument tot het verleden. Maar er was wel plaatsgemaakt voor zes tot acht parkeerplaatsen. Een schande voor de cultuurbarbaren! Tegenwoordig kan men dit bijna niet geloven.

De arduinen blokken wer-

den naar het klein strand gevoerd om er de golfbreker ter hoogte van het Zeeliedenmonument een eind in zee te verlengen.

Schenking

De stenen bank werd in 1905 gerealiseerd; het was een geschenk van de firma die de stenen had mogen leveren voor de bouw van de Koninklijke Galerijen. In feite was de bank eerder een monument in Jugendstil.

Heel veel Oostendenaars herinneren zich de stenen bank maar al te goed. Hoeveel koppeltjes hebben daar, vooraleer naar het stadscentrum te trekken, niet hun eerste afspraakjes gemaakt?

Vorige week kondigde burgemeester Vandecasteele aan dat de Koninginnelaan zal worden heraangelegd en haar stenen bank terugkrijgt. Hopelijk wordt het een bank in een even mooie stijl als destijds. Al zal het nooit meer dezelfde zijn.



De stenen bank langs de Koninginnelaan was het enig monument in Jugendstil dat Oostende ooit rijk was. (1905)