

Omer Vilain over de tijd van toen

Een groot vraagteken

Sommige postkaarten kunnen veel vertellen over de tijd van toen. In andere gevallen is het een groot vraagteken wie of wat er nu op die kaart staat afgebeeld.

Dikwijls kan men op prentkaartbeurzen kaarten aantreffen waarop men aan de adreszijde *Oostende* heeft geschreven. Gezien het vaak kaarten betreft van zo'n 70 à 80 jaar geleden, kan men ze niet identificeren.



Is dit een charcuteriezaak uit de Kapellestraat? (Foto Omer Vilain)



Deze mutsenwinkel dateert uit de jaren '20. Tot nog toe wist nog niemand te vertellen waar deze winkel was gelegen. Het is zelfs de vraag of dit wel in Oostende was. (Foto Omer Vilain)

Hier heb je twee zo'n kaarten. De ene kaart is een winkel waarin men in het uitstalraam mutsen en sjaals ziet liggen. Tot nu toe heeft nog niemand mij kunnen helpen om de plaats aan te duiden waar deze winkel gelegen was. Zelfs dat dit in Oostende was, zijn we in geen geval zeker.

Nieuwe winkel

De andere kaart is een afbeelding van een charcuteriewinkel. Je kunt goed zien dat de winkel met veel bloemen was versierd, dit zou op een pas geopende winkel kunnen

wijzen. Een slager uit Oostende vertelde mij dat zijn vader over dergelijk zaak uit de Kapellestraat had verteld. Het was iemand die in Duitsland worsten had leren bereiden en zich in de jaren dertig ergens in de Kapellestraat had gevestigd. Hij heeft zijn winkel echter snel moeten sluiten, bij gebrek aan klanten.

Mochten er lezers zijn die via familieleden of vrienden hierover meer kunnen vertellen, dan zouden wij dit graag vernemen, want ook wij leren graag bij. Telefoneren kan naar de redactie op 56.02.21.