

Omer Vilain over de tijd van toen

Aan het Klein Strand

Als het zomerseizoen nadert kunnen we niet nalaten de oude prenten van die delen van Oostende te bekijken die heel nauw verbonden zijn met het baden het het zomer-toerisme, zeker in de periode voor de twee wereldoorlogen.

Oude foto's van strand en zee tonen ons hoe in het begin van de 20ste eeuw gebaad werd. Bij het bekijken van oude prentkaarten van het Klein Strand en omgeving kwamen we tot enkele verrassende ontdekkingen.

Pikfijn uitgedost

Op de eerste van de twee prenten die we hierbij afdrucken zien we de vlaggenstok op de eerste vuurtoren. Op de dijk staan enkele kleine witte cabines waar men allerlei zaken kon huren, gaande van badcabines tot strandstoelen.

Op het strand staat een wagen met een grote ton drinkwater voor de stoere paarden die de badwagens in zee trokken.

Langs de dijglooiing poseert een grote familie op zijn paasbest. Het zou ook een groep plechtige communican-

ten kunnen zijn. Verder staat een koetsier klaar voor het Hotel du Nord voor een stadsrondrit.

Waslijn op het strand

De tweede kaart situeert zich bijna op dezelfde plaats.

Bij de vlaggenstok staat echter een houten kiosk, waar de genadigde fanfares uit het binneland op zon- en feestdagen hun mooiste repertorium lieten horen.

Op het strand staan enkele badkoetsen en aan een waslijn hangen badpakken en handdoeken te drogen die de badgasten ter plaatse konden huren. Een achttal jongens, wellicht van langs de Visserskaai, poseren maar al te graag mee.

Let verder ook op de zware afsluitbalk die moest belletten dat ongewenste voertuigen de op het strand reden. In de loop der jaren hebben honderden jongens rond die balken gedraaid in een poging om zolang mogelijk met hun hoofd naar beneden te hangen. Het was de enige Zweedse vorm van gymnastiek die ze kenden.

Jong Oostende

Bij het bekijken van deze prentkaarten denken we aan een Franstalige schrijfster van wie we ons de naam niet meer herinneren, maar wel de woorden. Zij beschreef de Stad aan Zee uit la Belle Epoque als : „Oostende, c'est toute notre jeunesse !”



Het Klein Strand uit lang vervlogen tijd met mooi uitgedoste badgasten en op het strand een wagen met waterton voor de paarden.



Handdoeken aan een waslijn, badkarren, muziekkiosk en vuurtoren maakten voor de twee wereldoorlogen deel uit van het Klein Strand.