

Renbaan definitief beschermd

Waar er tot voor kort werd gevreesd dat de Wellingtonrenbaan (de 'paardenkoers' op z'n Oostends) wel eens zou kunnen geofferd worden aan de honger van de bouwpromotoren, valt er daaromtrent vandaag goed nieuws te rapen.

Een ministrieel besluit van 1 oktober 1998 heeft de Wellingtonrenbaan als stadsgezicht beschermd (vroeger sprak men van 'geklasseerd' maar 'beschermd' is de officiële term).

Gered

De bescherming omvat gans de renbaan tussen Sportstraat en Northlaan met uitzondering van de tramstelplaats en de begraafplaats kant Nieuwpoortsesteenweg.

In het beschermde gedeelte zijn begrepen: De paardenstallen van 1 tot 24, de 'duivenschieting', het oud gedeelte van de tunnel die naar het middenplein leidt, de tribunes uit de vijftiger jaren, de koninklijke tribune en de grote toegangspoort.

Goede zaak

We zijn er van overtuigd dat heel wat Oostendenaars, al zijn ze waarschijnlijk geen echte liefhebbers van de paardensport, toch gelukkig zullen zijn met dat besluit. De hippodroom in Oostende werd in 1883 aangelegd en wordt door zijn unieke ligging aan zee als een van de mooiste van Europa aangezien. De renbaan kreeg in zijn meer dan honderdjarig bestaan honderdduizenden bezoekers door de poorten. Lange tijd was deze groene long tijdens het zomer-



De 'duivenschieting' vóór 1914.

seizoen het meest tot de verbeelding sprekende ontspannings- en ontmoetingsoord van onze badplaatsen. Koningen, prinses, presidenten en kunstenaars waren er te gast. De Oostendenaars waren fier op

'de koers' en het was voor hen ondenkbaar dat de hippodroom ooit zou kunnen verdwijnen.

Zoals er nu verzamelaars zijn van oude affiches met betrekking tot de RMT, zijn er

ook zeldzame exemplaren van de Wellington die tegen hoge prijzen gezocht worden. Tevens denken we dat Oostende met Aimé Desimpel als nieuwe Wellingtonvoorzitter een goede zaak doet.



De koninklijke tribune anno 1958.