

Omer Vilain over de tijd van toen

Nieuwjaarswensen

In de beginperiode van de wenskaarten voor een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar, trof men allerlei illustraties en soorten van teksten aan om de geadresseerde het allerbeste toe te wensen.

Rond de eeuwwisseling werd het in begoede families een traditie om dergelijke kaarten te versturen. De gewone burger en werkmens wachtte daarmee tot na de oorlog van 1914-18. In de beginjaren 1900 was een nieuwjaarskaart niet goedkoop maar in evenredigheid waren sommige kleine kunstwerkjes niet kostelijker dan de vaak smakeloze kaarten die vandaag voor de prijs van vijftig tot honderd frank worden verkocht.



Gelukkig nieuwjaar.

Speciale wens

Hierbij drukken we een

tweetal kaarten af uit de eerste jaren van deze eeuw. De eerste

wenskaart stelt een absolute nieuwigheid voor. Een fonograaf

met name, versierd met blauwe bloempjes. Veel kaarten werden trouwens, ten teken van geluk, met blauwe bloemen getooid. Uitzonderlijk voor die tijd was dat er een Nederlandse tekst werd voorzien. Die kaart werd met nieuwjaar 1911 verzonden.

De tweede kaart heeft een Franse tekst en een bijzondere wens. De afzender wenste haar zuster voor het nieuwe jaar 'een lieve echtgenoot' (je souhaite que cette année vous ayez un charmant mari...). De prent werd op 31 december 1908 verzonden. Voor de verzamelaar is het prettig zodoende de kleine geschiedenis van de burgerij te ontdekken.

We besluiten hierbij ons kroniekje met de beste wensen naar onze trouwe lezers toe: Goede gezondheid, een winnend lot van de Lotto, veel werk- en vakantievreugde.



Voor een charmant ventje...