

# De liefde voor het Klein Strand

Het Klein Strand in Oostende is aan de orde. In de zomer is de plaats danig geliefd, dat de baders ondanks het zwembod er niet uit het water te slaan zijn. Ook het westerstaksel en de zeedijk maken deel uit van deze unieke site.

Het Klein Strand is al van vóór 1780 de echte voorloper van ons kusttoerisme geweest. Het was daar dat de eerste badgasten zich in zee begaven. Al vlug was die trend tot over de grenzen bekend en het was de Engelsman William Hesketh die bij de stad Oostende een aanvraag indiende om aldaar een consumptietent te exploiteren voor de verkoop van frisdranken en versnaperingen aan de bezoekers.

## Tjokvol

De periode tussen 1794 en 1830 mocht dan nog bijzonder woelig zijn geweest, toch bestaat er een gravure daterende van 1830 waarop men het Klein Strand ziet met de



Het vertrek van de Nederlanders in 1830, gezien vanop het Klein Strand.

eerste vuurtoren en talrijke badkarren. Volgens de geschriften waren er bij het vertrek van 'de Hollanders' in het gezegende revolutionair jaar achttienhonderddertig al 120 badkarren die op het Klein Strand door paarden naar zee werden getrokken. Op veel steendrukken van rond 1850 ziet men leuke badscènes met vreemde gas-

ten. Er bestaan meer dan honderd dergelijke afbeeldingen.

## Leve 'de Basse'

Daartegenover moet men wachten tot de tweede helft van de vorige eeuw om vast te stellen dat er belangstelling was voor het strand ten westen van het casino-kusaal, later 'het Lido' of 'Groot Strand' genoemd. Dat kon

evenwel niet beletten dat er een sentimentele band bleef bestaan met het Klein Strand. De opbloei van het kusttoerisme, zowel vóór als na de eerste wereldoorlog, accentueerde de liefde voor dat stuk zonnestrond naast de havengeul. Gasten gelogeed in nabijgelegen hotels, bewoners en vooral jongeren uit het vissersmilieu, amuseerden zich in de zon.

## Asjeblief !

Het Klein Strand is tot op heden tegelijk toeristisch en volks gebleven. Nu is er de vrees dat door de eventuele aanleg van een kustmatig strand tussen kursaal en Zee-liedenmonument gekoppeld aan het creëren van een nieuwe jachthaven uitgerekend op de plaats waar het Klein Strand zich nu bevindt, het kind met het badwater zal worden weggegooid. Wordt er nu echt met de gedachte gespeeld om het laatste stukje toeristische historie die Oostende nog rest, op te offeren? Heeft men hier nog niet genoeg vernield?

Persoonlijk koesteren we zelf beste herinneringen aan het terras van het Klein Strand. Want daar hebben we gedurende vele jaren het sappigste Oostends dialect mogen aanhoren. Maar dat is dan weer een ander verhaal.



Het Klein Strand anno 1925.