

Omer Vilain over de tijd van toen

Wat met het postgebouw ?



Een opname van het postgebouw anno 1970.

Veel Oostendenaars stellen zich de vraag wat er met het postgebouw aan de H. Serruyslaan zal gebeuren eens de lokettenzaal daar wordt gesloten.

Als we weten dat Telecom het grootste gedeelte van het gebouw in gebruik houdt en er zodoende maar een fractie van het complex vrij komt, menen we dat er zo vlug mo-

gelijk een beslissing moet komen voor de uiteindelijke bestemming van de leegstaande lokalen.

Wie kan daar gebruik van maken? Volgens onze bescheiden mening zou een openbare dienst in dat beschermd gebouw het best tot z'n recht komen. Een filiaal van de stadsbibliotheek bijvoorbeeld zou er niet misstaan.

De mooiste 'post' van het land

Wij zijn steeds voorstander

geweest van een nieuwe grote bibliotheek zoals er een gepland is langsheen de Koningin Astridlaan.

Ooit was er sprake op de wijk Westerkwartier een filiaal van de bibliotheek te openen. Maar de bouw van een hoofdgebouw tegenover het zwembad maakt dat straks overbodig. Het stadscentrum daarentegen zal, na de boekenverhuis van het Feestpaleis naar de nieuwbouw, wel nood hebben aan een degelijk filiaal. Waarom niet in het gewezen postgebouw? We we-

ten het, de toegang is zeer onvriendelijk voor bejaarden en gehandicapten, maar waarom geen lift geplaatst kant Poststraat?

Het was in Bremen dat we destijds vaststelden dat de hoofdbibliotheek zich buiten het handelscentrum bevond. De geïnteresseerde boekwormen konden in het centrum wel terecht in een 'bijhuis'. Het Oostends postgebouw, ooit het mooiste van het land, moet een aantrekkelijke en vooral nuttige bestemming krijgen.